



Nieuwsbrief van de *Catharinakring*

NR 5

zevende jaargang

september 2010

Onze kring kent drie hoofddoelstellingen onder de noemers Cultus, Communio en Catharina. Wil je meer weten? Surf naar www.freewebs.com/catharinakringdiest/ Veel leesgenot!

Beste vriendinnen en vrienden van de Catharinakring,

Op dinsdag 28 september plannen wij een daguitstap naar Antwerpen.

Wij verplaatsen ons per trein en... *“bestijg de trein nooit zonder uw valies met dromen”*.

Op het programma staan o.m. een bezoek aan het Antwerpse Begijnhof, het Rockoxhuis en het Hendrik Conscienceplein (met een bezoek aan de Sint-Carolus Borromeuskerk). Wij wandelen doorheen de Vlaaikensgang en vanop de Scheldekaai kunnen de aangemeerde schepen gemonsterd worden.

E.H. Jef Busschots, onze federatiepastoor, zal ons doorheen zijn geboortestad gidsen.

Praktische info:

Wij verzamelen om 09.00 uur in de Diestse stationshal.

Uur van terugkomst in het station van Diest: 20.24 uur.

Het begijnhof van Antwerpen.

Naar jaarlijkse gewoonte ondernemen wij een daguitstap met als hoofdbestemming: *“een begijnhof in Vlaanderen”*.

Deze specifieke vrouwelijke religieuze beweging blijft boeien o.m. omwille van de “geestelijke vrijheid” die deze vrouwen verworven hadden binnen een vrouwvijandige religieuze context.

“Vogels nestelen bij hun soortgenoten” (Jezus Sirach 27,9).



Het Rockoxhuis.

Prachtig gerestaureerde patriciërswooning (17de eeuw) van de toenmalige Burgemeester Nicolaas Rockox de Jongere (1560-1640). Het Rockoxhuis bevat een schitterende collectie 17de eeuwse meubels, beeldhouwwerken en schilderijen (Jordaens, Rubens, Van Dyck, Pieter II Breughel). *De toegangspoort tot dit Rockoxhuis is bijzonder herkenbaar. Niet????*

Alle kringleden worden van harte uitgenodigd tot deelname aan deze daguitstap.

Vriendelijke kringgroeten en “hasta pronto”!

Namens de werkgroep: het secretariaat.