



Catharinakring Diest vzw  
Tulpenstraat 21, 3290 Diest  
Arr. Leuven 0653.875.911

## Nieuwsbrief van de Catharinakring Diest vzw.

NR 7

veertiende jaargang

oktober 2017

**Onze kring kent drie hoofddoelstellingen onder de noemers Cultus, Communio en Catharina.**

*Wil je meer weten?*

Surf naar [www.catharinakringdiest.be](http://www.catharinakringdiest.be)

Veel leesgenot!



**Beste vriendinnen en vrienden**, met deze brief worden jullie uitgenodigd tot deelname aan een bijzonder stemmige activiteit:

op **dinsdag 07.11. 2017**  
om **09 uur** nemen wij in de  
**Allerheiligenkapel**  
deel aan het novembernoven.

*Onze garantie:  
uitstekend gezelschap!!!*



**Beste vrienden en vriendinnen**, wij willen de donkere novembermaand starten met een "warme" gemeenschapsviering waarin wij onze onderlinge verbondenheid vieren maar ook onze blijvende verbondenheid voeden met al diegenen die ons zijn voorgegaan.

Tijdens deze viering verzorgt het Catharinakoor o.l.v. Jan Uten de gezangen.

Na de viering worden alle aanwezige kringleden van harte uitgenodigd tot deelname aan een gezellig **gezamenlijk ontbijt. Locatie: refter van de Zusters Augustinessen (M. Theysstraat).**

Wij vergasten alle deelnemers op twee belegde broodjes, koffie en één koffiemoek.



(Foto van de jonge Oscar Romero.)

### **Een greep uit ons gezelschap.**

Onder het legerijte heiligen dat permanent in het "*hemels tempeltje*" verblijft, bevindt zich de icon van de vermoorde aartsbisschop van San Salvador Oscar Romero (1917-1980). Deze bisschop verpersoonlijkte de "bevrijdende kracht" van het evangelie. De hoofdstukken 5 en 25 van het evangelie van Mattheus met o.m. de "Zaligsprekingen" en "de werken van barmhartigheid", dreven zijn doen en denken.

In 1977 verliet hij vrijwillig zijn bisschoppelijk paleis en nam zijn vaste intrek in een ziekenhuis voor armen want hij wilde echt binnentreden in "**de wereld van de armen**", hen bemoedigen en verdedigen. De profeet Romero ontbond tevens de verbale strijd met het gewelddadige en extreem rechtse dictatoriale regime van El Salvador dat zich bediende van doodseskaders.

Op 2 februari 1980 werd hem daarvoor een eredoctoraat toegekend door de KU Leuven. In datzelfde jaar werd hij door een doodseskader neergeschoten in zijn armenziekenhuis.

Romero was zich bewust van dat risico. Hij had de veilige haven van de "comfortzone" verlaten en was ingetreden in de "**zone van de liefde**" en wie die sprong waagt loopt risico's.

### **Vriendelijke kringgroeten,**

namens de Algemene Vergadering:

het secretariaat.

Tel.013.333991 of 013.663721.

E-mail: [secretariaat@catharinakringdiest.be](mailto:secretariaat@catharinakringdiest.be)

**Vrienden en vriendinnen noteer de datum van ons Catharinafeest: 25.11.'17.**

**Locatie: Ons Tehuis. Aanvangsuur: 16 uur. (Nader bericht volgt.)**