



Nieuwsbrief van de Catharinakring

NR 5

zesde jaargang

november 2009

Onze kring kent drie hoofddoelstellingen onder de noemers Cultus, Communio en Catharina.
Wil je meer weten? Surf naar <http://www.freewebs.com/catharinakringdiest/> Veel leesgenot!



Beste vrienden en vriendinnen,

**Wij nodigen jullie van harte uit tot deelname aan het
Catharinafeest.**

Datum: 28 november 2009.

Aanvangsuur: 17 uur.

Locatie: Balletzaal van het Begijnhof.

Het programma:

17.00 uur: onthaal.

17.10 uur: Terugblik: “Andalucia, melodie van een volk”.

Fons en Leander brengen onze voorbije reis naar Andalucia in beeld. De beelden evoceren onze tocht vanaf de adembenemend mooie meren van de Guadalhorce, tot het imponerende en wereldberoemde “Alhambra” in Granada.

*“Mijn arm Andalucia, No me la comprende nadie...Niemand begrijpt je.
Een streek temidden van een heel groot hart dat van vreugde huilt ...”(Luis Caballero)*

17.40 uur: Vooruitblik: hetzelfde “fotografische koppel” verzorgt een evocatie van onze verkenningstocht naar **Burg Reuland**, ons reisdoel voor 2010.

Duur: van maandag 26.07.2010 tot vrijdag 30.07.2010. (5 dagen - vier overnachtingen)

Richtprijs per overnachting (op basis van de prijzen 2009 en van half pension):

Tweepersoonskamer: € 39 p.p.

Eénpersoonskamer : € 49.

Wij verkennen deze bijzonder avontuurlijke streek, waar naast een prachtige natuur ook een uniek bouwkundig erfgoed te bewonderen valt.

Wandeltochten (optioneel), gezamenlijke uitstappen en ontspanningsactiviteiten versterken de vriendschapsband!! Nader nieuws volgt.

17.55 uur: zeer korte algemene vergadering (duur: 3 minuten) en viering van de jarigen.

18.00 uur: start van het **Catharinamaal** (gratis). Dit jaar serveert ons “culinaire koppel”:

“zelfbereide frieten met een ragout van vlees en gevogelte”.

19.00 tot 20;45 uur: gezellig samenzijn met muziek en zang.

(hernieuwing van het lidmaatschap)

2. Onze jarigen. Volgende jarigen beschikken over een “uitstekende klok” en worden tijdens het Catharinafeest gevierd: Macken Mieke en Mannekens Lena (geboren in 1929). Enkels

Germaine, Marcel Suykerbuyk en Lambrechts Jozef (geboren in 1924). Rondas Louis en Vanginderhuysen Marie-Jeanne (geboren in 1919). Ad multos annos!

3. Lidmaatschap 2010. Het lidgeld voor 2010 kan ook gestort worden op het rekeningnummer **979-6178872-74 met vermelding van de na(a)m(en) en “het woord” lidgeld.**

4. In memoriam. Beste vrienden en vriendinnen, het aartsmoeilijke bij het “afscheid” van een geliefde is ongetwijfeld hoe men daar troost kan bij vinden.

Pros Van Leeuw schreef een “*dankbare herinnering*” aan Lydi Vanhoutvin.

“Opnieuw hebben wij, met grote spijt, voorgoed afscheid moeten nemen van een kringlid van het eerste uur. Op 8 september 2009 is Lydi Vanhoutvin (°02.02.1925) echtgenote van Leon De Boeck, overleden na een ongelukkige en zware val. Als er één iemand was die de geest en de sfeer van ons zo prachtige begijnhof uitstraalde, dan was zij dat zeker. Deze eerder kleine en tengerere vrouw met het “grote” hart was de vriendelijkheid zelve. Met guitig tintelende oogjes lachte zij iedere voorbijganger en medebewoner van het begijnhof toe. Ze trippelde voorzichtig over die “sakkerse kasseitjes”, vaak met een boodschappentas in de hand of haar winkelkarretje trekkend, op weg naar “de stad”. Ook de mooie momenten op de bank, met de burens, zullen blijven nazinderen in een dankbare herinnering om wat ze gaf.”

Onze gewezen ondervoorzitter Pros wenst namens de Catharinakring en de medebewoners van het begijnhof onze kringvriend Leon en de familie heel veel sterkte toe.

Wij zullen haar blijven herinneren.

5. Onze boeg van zieken en geopereerden. Aan Edward Van Rompaey wensen wij een spoedig en algeheel herstel toe. Ook onze accordeonist “Charel” heeft met “een engel” (neen, niet met Jeanneke) gevochten en heeft er een kunstheup aan overgehouden. Charel: een spoedig herstel!

6. Actie “Tochtgenoten”: prachtige Breughelwandeling doorheen hartje Pajottenland.

Op initiatief van de Diestse gidsenbond wordt een wandeling (8 km) ingelegd die ons doorheen het authentieke decor voert van de schilderijen van deze grote meester. Tijdens de wandeling doorheen “zijn bron van inspiratie” ontdekken de deelnemers o.m. 11 reproducties van de meest beroemde werken van de meester. In de namiddag wordt een bezoek aan “Gaasbeek” gebracht. Praktisch: vertrek: parking Carrefour om 9.00 uur stipt (vervoer met eigen wagens), Vertrek wandeling: kerkje Sint-Anna-Pede (Dilbeek). Terug thuis: 18.00 uur. Inlichtingen: fons.bonroy@telenet.be tel. 013.334751

7. Kalender 2010.

Noteer alvast de volgende data:

-30.01.2010: Feest van Lichtmis.

-03.07.2010: Feest van de zomerzonnwende.

-26.07.2010: Vertrek naar Burg Reuland.

-28.08.2010: Webbekom, herdenking van de overleden kringleden.

-27.11.2010: Catharinafeest.

-17.12.2010: Dankfeest.. De data van de overige activiteiten (concert, uitstap begijnhof, boottocht, de lezing van Michel V.) worden via onze nieuwsbrief meegedeeld.

Beste vrienden en vriendinnen, het is niet zozeer de hulp van een vriend of vriendin die ons doorheen moeilijkheden helpt. Wel de wetenschap dat een vriend of vriendin ons zal helpen als het echt nodig is (naar Epicurus).

Hasta pronto!!!! (tot weldra)

Het secretariaat.