



Nieuwsbrief van de *Catharinakring*

NR 6

vijfde jaargang

november/slachtmaand 2008

Dit is het Informatieblad van de Catharinakring. Wij zijn een culturele vereniging van mensen die een grote liefde en bewondering koesteren voor het Diesters begijnhof. Onze kring kent drie hoofddoelstellingen onder de noemers Cultus, Communio en Catharina. Wil je meer weten? Surf naar <http://members.lycos.nl/catharinakringdiest/>

Via deze weg houden we u op de hoogte van onze activiteiten en een aantal interessante weetjes.

Veel leesgenot!

De Heilige Catharina van Alexandrië of Sint-Katrien is onder meer patrones van dichters, filosofen, maagden, theologen, wetenschappers, hoogleraren, onderwijzers, studenten, kloosterzusters en predikanten

Bezinningsmoment – verinneren

En God zei: ‘Het land moet zich tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en vruchtbomen die ieder naar zijn soort hun vruchten dragen, met zaad erin.’ Zo gebeurde het. En uit het land schoot jong groen op, gras, zaadvormend gewas, in allerlei soorten, en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen, met zaad erin.

En God zag dat het goed was.

(Genesis 1, 11-12)

Een dode blanke man vergeet het land van zijn geboorte als hij zijn tocht naar de sterren begint. Onze doden vergeten dit prachtige land nooit: het is de moeder van de rode man.

U moet uw kinderen leren dat de grond onder hun voeten de as van onze grootvaders is. Leer ze eerbied voor de aarde, vertel uw kinderen dat de aarde vervuld is van de levens van onze voorouders: dat de aarde onze moeder is.

Onze doden leven voort in de stille wateren van de aarde. Zij keren terug als de naderende voetstappen van de komende lente. Het is hun geest, die als een rimpeling van de wind over het water van de meren loopt.

(Fragmenten uit ‘De toespraak van Chief Seattle’)

Beste vrienden en vriendinnen van de Catharinakring,

Wij naderen stilaan het ‘putje’ van de winter. W. Kloos schrijft hierover:

“De bomen dorren in het laat seizoen en wachten roerloos de nabije winter af”.

De tijd dat wij met bomen werden vergeleken ligt (voor de meesten onder ons) al lang achter de rug, maar ook van *afwachten* is er zelfs helemaal geen sprake. Toch drukt dit vers heel treffend de spanning uit waarmee de natuur de komende gebeurtenissen afwacht.

Vrienden en vriendinnen, laat de spanning maar stijgen want...wij nodigen jullie met deze brief van harte uit om deel te nemen aan:

Het Feest van de Heilige Catharina



Locatie: **Balletzaal** van het **Cultureel Centrum** van het **Begijnhof** van Diest.

Datum: zaterdag **22 november 2008** vanaf **16:00** uur.

Verloop van het trefmoment:

- * Om 16u wordt ons reisdoel 2009 voorgesteld (PowerPoint).
Onze vaste quizmaster van dienst is Fons. Hij zal op een speelse wijze onze 'grijze materie nogmaals aan een grondige test onderwerpen.
- * Om 16:40u volgt een beknopte Algemene Vergadering (3 minuten)
- * Traditioneel worden vervolgens onze jarigen gehuldigd. Dit jaar zetten wij **Louisake Merckx** in de bloemetjes. Ons '*klein maar dapper pluimgewichtje*' dwarrelt al 85 jaar vrolijk rond in de omgeving van het Begijnhof.
- * Om 16.45 uur: aanvang van ons Catharinamaal.
Het menu: **Pompoensoep**.(eigen bereiding)
Frieten met stoofvlees (eigen bereiding).

Alle **dranken** worden geschonken aan **€ 1,5** De **maaltijd** wordt uiteraard en zoals gebruikelijk **gratis** aangeboden.

Na het maal volgt een gezellig samenzijn met samenzang doorspekt met optredens van onze bijzondere gast: de. humorist **Paul Van Dijk**.

Aan de aanwezigen wordt de gelegenheid geboden om de lidkaarten te vernieuwen. Een creatief kringleven kan men herkennen aan zijn gevarieerdheid

Wij hopen u andermaal met dit aanbod blij te kunnen verrassen.



...OVERIG NIEUWS vers van de CATHARINA-PERS...

Taalbad

Van 27 tot 29 oktober 2008 werd een driedaags **taalbad** ingericht.

Dit initiatief werd in 2006 opgestart door het Provinciaal Integratiecentrum. Jaarlijks worden twee sessies gehouden (voor- en najaar). Dit initiatief staat

open voor alle kinderen maar zeer **in het bijzonder voor kinderen met een andere thuistaal en/of kinderen met leerachterstanden**. Onze kring leverde aanvankelijk met 7 medewerkers een belangrijke bijdrage tot de opstart van dit initiatief. Wij beschikken echter niet over een aangepast pedagogisch diploma en... er zitten daar ook wel enkele ‘Charelkes’ tussen. Maar hoe ze ook zijn, verstandig balorig, groot, klein of vriendelijk, **kinderen hebben altijd onze bescherming en onze hulp nodig...**

De inbreng van onze ervaring wordt door klein en groot zeer gewaardeerd. Het Begijnhof is blijkbaar van oudsher een uitstekende locatie om een dergelijke initiatief te herbergen. Karel, Marie-Louise, Magda, Rozeke, Annemie, Fons en Hugo hebben reeds gedurende één of meerdere of alle sessies hun beste pedagogische trucjes bovengehaald. De onderstaande foto's werden genomen door ‘meester van dienst’ Karel.

Mochten er kringleden zijn die in de toekomst aan dit initiatief willen meewerken:

Feel free!!!



Allerheiligenkapel

Op 3 november heeft ons koor met succes de ochtendviering in de Allerheiligenkapel opgeluisterd. De kapel zat afgeladen vol. De sfeer was gezellig, warm en ingetogen. Een vijftigtal kringleden woonden de viering bij. Alle heiligen keken tevreden en minzaam toe:

“Jaja ze deden daar beneden hun best”.

Na de viering werden de kringleden op een aangename verrassing onthaald. Ook Deken Felix heeft hierbij zijn duid in het spreekwoordelijke zakje gedaan. Nieuwsgierig? Wel, wie volgend jaar ook komt

Vergadering werkgroep

Op woensdag 12 november om 20 uur :Samenkomst van de werkgroep. Locatie 1618.

Bezinningscentrum Herkenrode

Een greep uit het **aanbod** van het bezinningscentrum voor de maanden november en december 2008:

* **25 november**: samenleven met mensen met een handicap.

Door **Christine Bruggeman**.

Begin: 10 uur.

Einde: 16.30 uur.

* **28-30 november**: God en het gesteente. Waarover religie en wetenschap spreken en zwijgen.

Door **Gerard Bodifée** en **Lucette Verboven**.

Begin 17 uur.

Einde 16 uur.

* **2 december**: “Lichaam van de Heer en Geest van de Heer bij Paulus”.

Door Hans Tercic. pr.

Nadere info over deze initiatieven kan bekomen worden op het telefoonnummer: 011/ 221233 of via volgend mailadres:

herkenrode.abdij.bezinningscentrum@skynet.be

Contactpersoon: Ivonne Jansen.

