



Nieuwsbrief van de *Catharinakring*

NR. 6

vierde jaargang

november/slachtmaand 2007

Dit is het Informatieblad van de Catharinakring. Wij zijn een culturele vereniging van mensen die een grote liefde en bewondering koesteren voor het Diesters begijnhof. Onze kring kent drie hoofddoelstellingen onder de noemers **Cultus**, **Communio** en **Catharina**. Wil je meer weten? Surf naar <http://members.lycos.nl/catharinakringdiest/>

Via deze weg houden we u op de hoogte van onze activiteiten en een aantal interessante weetjes.

Veel leesgenot!



De Heilige Catharina van Alexandrië of Sint-Katrien is onder meer patrones van dichters, filosofen, maagden, theologen, wetenschappers, hoogleraren, onderwijzers, studenten, kloosterzusters en predikanten

Bezinningsmoment - verinneren

"Met de leugen kom je de hele wereld rond, maar je komt nooit thuis".
(Russisch spreekwoord)



Een monnik in de Egyptische woestijn probeerde zijn leven in alle zuiverheid te wijden aan God. Hij werd na een aantal jaren echter zozeer door bekoring gekweld, dat hij het niet langer uithield. Op een dag besloot hij dan ook zijn cel te verlaten om elders zijn heil te zoeken. Terwijl hij zijn sandalen stond vast te maken, zag hij tot zijn niet geringe verbazing een beetje verder een andere monnik, die net als hij bezig was met het aantrekken van zijn sandalen. "Wie ben jij?", vroeg hij verbouwereerd aan de andere. "Ik ben jezelf.", was het antwoord.

"En als ik de oorzaak ben van
jouw vertrek, beste man,
weet dan dat ik je overal zal
volgen, waar je ook gaat."

(uit *Het Gebed van de Kikker* van A. de Mello)

Feest van de Heilige Catharina

op zondag 25 november 2007 om 16u

Catharinakerk en Balletzaal van het
Cultureel Centrum– Begijnhof Diest

- Om **16 uur** samenkomst in de kerk voor een korte maar hartverwarmende bezinning. Duur: 20 minuten.
- Vanaf **16.30 uur** brengen wij een PowerPoint presentatie over onze tocht naar Umbrië. Duur: 15 minuten.
- Om **16.45 uur** volgt een zeer beknopte Algemene Vergadering met de aankondiging van ons reisdoel 2008. Duur: 5 minuten. Traditioneel worden dan ook onze jarigen gevierd. Het betreft volgende "feestvarkentjes": Pros Van Leeuw, Janssens Julia, Hubert Verheyen, Daems Lea en Baelus Michel.
- Om **17 uur**: aanvang van ons Catharina-maal **dat aangeboden wordt aan alle leden**.
Het menu: frieten met vidé-vulling van kip (eigen bereiding).
- **Alle dranken worden geschonken aan € 1,5.**

Er is tevens gelegenheid tot het vernieuwen van de lidkaarten.
Één en ander wordt zoals steeds gekruid met **samenzang**.

*Sint-Katrien biedt de leden van haar kring
van harte een lekkere maaltijd aan!*



Catharina-sprokkels

In de zomer van 2002 ...

situeert zich het prille begin van onze kring. Vanaf medio augustus tot het einde van oktober werden de Catharinakerk, de sacristie en het belendende huisje der "Kosteresse" aan en grondige schoonmaak- en opknapbeurt onderworpen. Deze werkzaamheden werden met bijzondere aandacht opgevolgd door "de toenmalige conducteurs van dienst": **Louisake** en onze betreurde **Julleke**. Er werd hard gewerkt, veel zweet gelaten en onnoemlijk veel stof geslikt. Naar aanleiding van "Open Monumentendag 2007" werd het "**Huisje der Kosteresse**" toegankelijk gesteld voor het publiek.

Ons benefietconcert ...

met medewerking van **Guido Cassiman**, de Tevonaband en ons Catharinakoor is uitgegroeid tot een bijzonder krachtig signaal. Aan de vzw "Zacht Licht" werd **€ 1412,98** overhandigd (= BEF 57.000). Van harte dank aan alle medewerkers en aanwezigen. Onze kring voert samenzang en solidariteit hoog in het vaandel.



Het feest van de zomerzonnwende 2007...

kende, dank zij de bijdrage van **260** deelnemers, een overweldigend succes. De netto-opbrengst bedroeg ongeveer **€ 2400**.

Een bijzonder woordje van dank voor al **de werkers** die dit mogelijk hebben gemaakt.

Twee grote tenten...

werden in functie van het feest van de zomerzonnwende aangekocht door onze werkgroep. Onder elke tent kunnen ongeveer 50 mensen plaatsnemen. Kostprijs: € 185 per tent. Volgend jaar kunnen wij onder alle weersomstandigheden en met een gerust hart tijdens het feest van de zonnwende opnieuw... **overheerlijke frietjes** serveren.

Umbrië 2007.

55 deelnemers trokken in augustus 2007 op tocht naar "Assisi".

Bij onze aankomst in Gubbio beluisterden wij, bij valavond en aan de voet van het levensgrote standbeeld van "Franciscus en de Wolf", dit prachtige verhaal uit "I Fioretti".

Rond 1380 bewerkte en vertaalde een onbekende minderbroeder in Toscane een vijftig jaar oud manuscript. Hij schreef er vol zwier "I Fioretti" boven: "De Bloempjes van Franciscus". Een meesterwerk was geboren. De magie die van deze "troubadour der Minne" uitgaat deed alle deelnemers aan deze tocht spontaan besluiten om een *kloosternaam* aan te nemen.

Dank aan allen voor deze onvergetelijke dagen en momenten.

Lezing: "Het eigentijds beleven van Brabantse Mystiek".

Op 12 oktober woonden een **50 tal aanwezigen** een bijzonder boeiende voordracht bij gegeven door Dr. Laurent Lambrecht. In het prachtige kader van de Catharina-kerk werden moeilijke begrippen wonderbaarlijk eenvoudig toegelicht en ontsloten.

Wij willen jullie, tot slot, de prachtige uitspraak van **Beatrijs van Nazareth** (1200-1268) niet onthouden:

"Zoals een vis zwemt in de wijdte van de stroom en dan weer rust in de diepte en zoals een vogel vliegt in de ruimte en de hoogte van de lucht, zo voelt de mens, dat zijn ziel vrijuit wandelt in de ruimte, de diepte en de hoogte van de liefde."

Dit "minne"-gevoel wensen wij éénieder van harte toe.

Noteer alvast in de agenda: de volgende **werkvergadering** gaat door op **woensdag 7 november om 20u** in **De Kapel**.

Wist je dat...



Pros Van Leeuw, de fel gewaardeerde dirigent van het Catharinakoor, na rijp be-
raad, het dirigeerstokje heeft overgedragen
aan **Jan Uten**?

De Catharinakring verleent hiermede graag
aan Pros de titel van **eredirigent**.

Pros: van harte dank !!!!

Jan: veel succes !!!!

In maart 2004 werd ons volkskoor opgericht. Op dit ogenblik telt het 22 leden.

De **repetities** gaan voortaan door in het **Apostelenconvent** en dit iedere week op **donderdag** vanaf **18.30** uur tot **20** uur.

Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom.

Peter Benoit erkende expliciet de autoriteit die uitgaat van het samen zingen. Na een foutieve uitvoering van één van zijn cantateliëden verbeterde hij zijn oorspronkelijke versie en noteerde in de kantlijn: "**gewijzigd door zijne majesteit het volk**".

*Eerlijk toegegeven: iets dergelijks is ons
Catharinakoor nog niet overkomen.*

Maar: ons koor verzorgt wel jaarlijks een tiental zeer gewaardeerde optredens.

Op **08.11.07** zingt het koor tijdens de ochtendviering in de **Allerheiligenkapel**. Deze viering vangt aan om **09** uur. Alle kringleden zijn van harte welkom.