



## Nieuwsbrief van de *Catharinakring*

NR 3

vijfde jaargang

mei/bloeimaand 2008

Dit is het Informatieblad van de Catharinakring. Wij zijn een culturele vereniging van mensen die een grote liefde en bewondering koesteren voor het Diesters begijnhof. Onze kring kent drie hoofddoelstellingen onder de noemers Cultus, Communio en Catharina. Wil je meer weten? Surf naar <http://members.lycos.nl/catharinakringdiest/>

Via deze weg houden we u op de hoogte van onze activiteiten en een aantal interessante weetjes.

Veel leesgenot!



De Heilige Catharina van Alexandrië of Sint-Katrien is onder meer patrones van dichters, filosofen, maagden, theologen, wetenschappers, hoogleraren, onderwijzers, studenten, kloosterzusters en predikanten

## Bezinningsmoment – verinneren

Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen,  
maar nu heeft mijn oog u aanschouwd..

(Job 42,5)



*Een man meldde zich aan bij een klooster. Hij verzocht de abt monnik te mogen worden. De abt vroeg wie hij was en waarom hij monnik wilde worden. De man vertelde een groot geleerde te zijn. In het klooster hoopte hij de rust te vinden om veel te studeren en na te denken over God. Hij was vastbesloten alles over God te weten te komen. De vele boeken in de grote kloosterbibliotheek zouden hem daarbij van pas komen. Zijn geleerdheid zou de roem van het klooster stellig vergroten. De abt dacht enige tijd na. “Je bent hier welkom”, sprak hij, “op één voorwaarde”. De man keek de abt vragend aan: “En die is?”. De abt antwoordde: “Je mag hier monnik worden op voorwaarde dat je tuinman wordt en geen stap in de bibliotheek zet”. De geleerde keek de abt onthutst aan. Hij wilde toch alles over God weten? Hoe kon de abt hem dan de toegang ontzeggen tot de bibliotheek die juist hij, als geleerde man, zo goed kon gebruiken? En begreep de abt dan niet hoeveel hij kon bijdragen tot de faam van het klooster? “Waarom zou ik tuinman moeten worden?”, vroeg hij beledigd. Het antwoord van de abt luidde: “Pas als je geleerd hebt in één enkele bloem het wonder van de schepping te herkennen, ben je klaar om na te gaan denken over God....”*

(Naar Stephan de Jong in *Verhalen van Levenskunst*)

Met deze nieuwsbrief nodigen wij onze leden en hun familie- en kenniskring van harte uit om deel te nemen aan ons **“Feest van de Zomerzonnnewende 2008”**. Kom en geniet van de unieke sfeer en het gezellig samenzijn!

De zomer breekt aan. Bij het begin van dit overvloedige jaargetijde, omstreeks 21 juni, bereikt de zon haar hoogste stand. Wij beleven dan de langste dag en de kortste nacht. Vanaf dat moment korten de dagen met een *“hanenschreeuw”*. De zon zakt vervolgens langzaam tot haar herfstpunt, dat omstreeks 23 september bereikt wordt. De ‘officiële’ zomer duurt dus iets langer dan 93 dagen.

Tijdens deze dagen genieten wij volop van het licht, van het leven, van de weldadige warmte, van de weelde die de natuur ons aanreikt en... van mekaars gezelschap.

Tijdens deze zomerdagen worden ook de “wildste” plannen gesmeed. Ook onze kring laat zich hierbij niet onbetuigd.



### Feest van de Zomerzonnnewende

Op **28 juni 2008** vieren wij het *“Feest van de Zomerzonnnewende”*: **ons ontmoetingsfeest**.

Locatie: de **Schuur** en de Bleekweide van het Begijnhof.

Vanaf **16 tot 20 uur**.

Ook dit jaar serveren wij een uitstekend culinair aanbod van eigen bereidingen.

Voor € 10 kunnen volwassenen kiezen uit:

- Vispannetje.
- Kipfilet natuur
- Kipfilet champignons
- Tomaat garnaal

Voor € 3 is er voor de kinderen:

- Curry-worst met frieten

Frieten (onovertroffen eigen bereiding) of brood worden bijkomend naar hartelust geserveerd!

Prijs van de dranken:

Frisdranken, koffie en Pils (van het vat) aan €1,5.

Gilde (van het vat), kriek, blonde Leffe, Duvel, witte en rode wijn: € 2

Fles rode of witte wijn: € 8

Taart: € 2.

**Paul Verlinden** zorgt voor een sfeervolle **muzikale omlijsting**

Samen met deze uitnodiging zijn wij zo vrij om ook een menukaart te verzenden.

Op één kaart kunnen meerdere bestellingen geplaatst worden. Mogen wij vragen beide stroken in te vullen en de rechterstrook samen met de totaalsom binnen te brengen **voor 20 juni 2008 bij**:

Pros Van Leeuw: tel. 0474/350713, Engelen Conventstraat, 18, 3290 Diest

Fons Bonroy: tel. 013/334751, Leuvensesteenweg, 17, 3290 Diest

Charles Torbeyns, tel. 013/311743, Citadellaan, 3, 3290 Diest

René Vanduren : tel. 013/311918, Frankenstraat, 21, 3290 Diest

Stefaan Van den Eynde, tel.0495/765933, Heilige Geestraat, 10, 3290 Diest

Magda Van Muysen: 013/333240, Guido Gezellestraat, 22, 3290 Diest

Rozeke Hoeybergs: tel. 013/333991, Tulpenstraat, 21, 3290 Diest

Op 20 juni maakt Rozeke Hoeybergs een totaal op.

Wij hopen van harte om jullie op **28 juni 2008** te mogen begroeten want... gedeelde vreugde is dubbele vreugde!



## Varia

Wist je dat:

1. ... onze kring deelneemt aan de pétanque-competitie ingericht op de terreinen van “Carteria” op zaterdag 7 juni 2008?

Startuur : 13 uur. Voor meer info: Magda Commers (013 778350).

Voortaan zal dit “wilde spel” iedere vrijdag vanaf 19 uur kunnen beoefend worden door al de kringleden die dit wensen. Locatie: terreinen Carteria.

2. ... het Catharinakoor met succes op 26 april de gemeenschapsviering in het Sint Trudo-kerkje te Webbekom heeft verzorgd? Na de viering werden de aanwezige kringleden door pastoor Jef Busschots, in de pastorie vergast op een hapje en drankje. Dit gebaar ontlokte aan onze accordeonist de gevleugelde woorden: “God zij dank, wij zijn weer aan de drank”.

Pastoor Jef: van harte dank voor het vriendelijke onthaal!

3. ... de inwoners van de Vestenstraat voor het Feest van de Zomerzonnnewende, indien zij dat wensen, per wagen kunnen afgehaald worden door onze ondervoorzitter (en Bob van dienst) Stefaan? Blijf dus niet thuis en laat je rijden (ook zonder glaasje op...). ☺ Laat het hem weten op 0495/ 765933.

4. ... de wandeling in Mol (13.04.08) o.l.v. onze kringleden Jules en Julliette, ons langs de mooiste plekjes van de Kempen heeft gevoerd? Afstand: 11,8 km. Nadien werd op het schip “De Kleppende Klipper” de inwendige mens versterkt. Er waren 19 deelnemers waaronder één viervoeter.

Jules en Juliette van harte dank voor de gidsbeurt en... de Kempen zijn wondermooi . Voor herhaling vatbaar.

5. ... 22 kringleden van 30 juni tot 04 juli naar Monschau trekken? In de loop van deze verblijfsperiode zullen nog 4 kringleden het gezelschap vervoegen. Onze oudste deelnemers is 86 en onze jongste deelneemster 46.

Om de twee jaar trekken wij respectievelijk naar een verre en naar een eerder nabije bestemming. Zo willen wij al de kringleden in de mogelijkheid stellen om deel te nemen aan ons reisprogramma.

Wij zoeken ondertussen naar een verdere bestemming als reisdoel voor 2009. Wie terzake boeiende suggesties heeft kan hiermede terecht bij ons secretariaat.

6. ... op 21 maart een 65 tal leden en geïnteresseerden de lezing van Michel Van der Eycken over “Diest, ten tijde van de Zwarte en de Witte Dood” bijwoonden? Bij die gelegenheid heeft Michel de toehoorders vergast op een uitzonderlijke primeur. Een zeer gedetailleerde kaart van Diest, daterend uit de begin van de 16<sup>de</sup> eeuw, werd aan de aanwezigen getoond. Dit uitzonderlijke en bijzonder waardevolle document is zeer recent en bij toeval ontdekt in het Rijksarchief. Hieruit blijkt dat het stratenpatroon van onze stad sedert eeuwen ongewijzigd is gebleven.

Bedankt Michel voor het boeiende verhaal en deze bijzondere primeur!

7. ... ons benefietconcert dat doorgaat op 26.09.08 weer verzorgd zal worden door Guido Cassiman? Een zware verkoudheid heeft hem vorig jaar parten gespeeld. Guido zal deze ‘herkansing’ dan ook maximaal benutten.

Noteer alvast deze datum. De opbrengst wordt weer integraal afgestaan aan het kankerfonds VZW Zacht Licht.

Ook het Catharinakoor o.l.v. Jan, is reeds druk doende om dit concert voor te bereiden.

8. ... ons kringlid Deken Felix op 23.10.08 een avondlezing verzorgt in de abdij van Herkenrode (nabij Hasselt) onder de titel: “ Ik zag een grote menigte die niemand tellen kon” ( Over heiligen en volksgeloof)? De lezing wordt gehouden in het prachtige abdissenkwartier van de voormalige cisterciënzerabdij van Herkenrode. Aanvangsuur: 20 uur. Van harte aanbevolen!

9. ... een aantal van onze kringleden verzoekt om een internetforum op te richten waar levensverdiepende onderwerpen kunnen besproken worden? Onze werkgroep zal vanaf oktober 2008 hiertoe een aanbod aanreiken. Wilt u graag op de hoogte blijven van deze levensbeschouwelijke kruisbestuiving, schrijf je dan in via Leander Laruelle op [leander.laruelle@skynet.be](mailto:leander.laruelle@skynet.be). Wilt u graag tot de werkgroep zelf behoren die de spirituele uitdieping van de Catharinakring voor ogen heeft, zend dan een berichtje aan Stefaan Van den Eynde op [mercurius@pandora.be](mailto:mercurius@pandora.be).

10. ...wij op 27.04.08 een “bloesemtocht” hebben ondernomen. De tochtgenoten wilden bloesems zien en dat hebben ze gekregen. Het waren niet de weelderige bloesems van “Vochtig Haspengouw” die wij o.m. kennen van de vervolgserie “katarakt” , maar de “bloemetjes” (?) van Loksbergen en omgeving. Ook zij mogen gezien worden. Het was er rustig wandelen. In het onbekende streekmuseum van Loksbergen hebben wij onze koffiestop (?) gehouden. Dit museum is een “pareltje” en verdient een ruimere belangstelling. Onze tochtgenoten willen dan ook graag nog eens een keertje terugkeren. Aantal deelnemers 7. ( Magda C.)

11....wij er op 2<sup>de</sup> pinksterdag per fiets zijn op uitgetrokken. Het was een prachtig fietsweertje en Leander en Els hebben met ons Tessenderlo verkend en nog veel meer: Olmen, Beverlo, Heppen. In totaal hebben wij 40 km afgemalen. Sommigen hadden blijkbaar wel wat last van zadelpijn, maar ja het was dan ook de eerste keer dat we dit jaar zulk een lange fietstocht ondernamen. Per toeval zijn we 's avonds bij de Griek terechtgekomen om er iets te eten. We dachten echt dat we in Athene zaten! Ook dit is zeker voor herhaling vatbaar. Wie de stille getuigen van onze tochten wil bekijken moet maar eens surfen naar de website van de Catharinakring (Magda C.)

12. ...ons kringlid Karel Bosmans prachtige foto's heeft genomen van “Allemaal Diestenaars”. Deze fotoreeks werd tentoongesteld in het kader van een initiatief opgezet door de provincie Vlaams Brabant in samenwerking met de stad Diest.

“Allemaal Diestenaars” is een portrettenreeks die de diversiteit van de inwoners in onze stad wil belichten. In onze stad wonen en leven immers een 70 tal nationaliteiten. Geboren en getogen Diestenaars leven er samen met velen die hier hun nieuwe thuis vonden. Een aantal onder hen zijn afkomstig uit verre landen met een verschillende religieuze en culturele context.

Onze fotograaf Karel is erin gelukt om het begrip “Diest” tot de “codenaam” te laten uitgroeien voor een diep verlangen naar **verbondenheid**.

Om het even bijbels te duiden: “En de naam van die stad zal zijn : God woont daar” (Ez. 48,35)

Karel, proficiat en van harte dank.

### Catharina-kalender voor mei en juni 2008

- 31 mei: Uitstap naar Mechelen (9uur: bocht 1618)

- Iedere vrijdag vanaf 19 uur: pétanque (Carteria)

- 7 juni om 13 uur : deelname aan het pétanquetornooi Carteria.

- 04.06.08: Herkenrode: Lezing Gerard Bodifée : “Het geloof van een wetenschapper”  
Aanvang 20 uur. Locatie: Bezinningscentrum Herkenrode.Deelnameprijs: € 5.

- 19.06.08: Herkenrode: studiedag geleid door de Diestse Kruisheer Pierre-Paul Walraet onder de titel: “Eén van ziel en één van hart op weg naar God” (Augustinus en het gemeenschapsleven.) Aanvang 10 uur. Locatie: Bezinningscentrum Herkenrode. Deelnameprijs: € 30 (teksten, middagmaal en koffieinbegrepen)

- 28.06.07: Feest van de **Zomerzonnwende**. Schuur van het Begijnhof vanaf 16 uur.

- 30.06.08-04.07.08: Monschau.