



Nieuwsbrief van de *Catharinakring*

NR 2

achtste jaargang

Maart 2011

Onze kring kent drie hoofddoelstellingen onder de noemers Cultus, Communio en Catharina. Wil je meer weten? Surf naar www.freewebs.com/catharinakringdiest/ Veel leesgenot!

Beste vrienden en vriendinnen kringleden,

Weldra zetten wij onze eerste stappen in de vloedlijn van een nieuwe lente.

Het woord "Lente" is een samenstelling van de woorden "lang en dag". De donkere dagen zijn verdreven en onder de weldadige invloed van het toenemende licht "herleven" mens en natuur. De eerste stralende feestdag nadert.

Met Pasen zullen de kinderen weer koortsachtig zoeken naar de eieren die de "kerkklokken" in Rome hebben afgehaald. In alle vroegte hebben zij een deeltje van hun vracht gedeponeed in de verborgen hoekjes van de tuinen van ouders en grootouders. Opwinding verzekerd!

Samen met een gewijzigde opvatting over "vasten" veranderden de kippeneieren in chocolade eieren. Maar, de kinderen blijven wel naar "paaseieren" zoeken.

Het ei werd doorheen alle tijden als het "*symbool van nieuw leven*" beschouwd. Zo verhaalt een oude Finse scheppingsmythe over een "gouden ei" dat in twee helften uiteenviel. Uit de schalen ontstonden de hemel en de aarde en de gele dooier werd de stralende zon.



Dit "symbool van nieuw leven" werd binnen de christelijke traditie verbonden met het Paasfeest. Hiermede wordt uitdrukking gegeven aan twee diepe betrachtingen: "**liefhebben en leven**".

In de tragi-komische tv-serie "De Ronde" legt de jonge misdienaar het mysterie van Pasen bloot. Hij vond de Paasmis de mooiste mis van het jaar want: "Jezus is niet meer dood". Zijn parochieherder schoof daarop alle diepzinnige theologische overwegingen terzijde, gaf hem een bemoedigend klopje en reageerde enthousiast: "Dat is het jongen, dat is het!".

"Draag mij als een zegel op uw hart, als een zegel aan uw arm want sterk als de dood is de liefde. Geen stortvloed van water kan de liefde blussen." (Uit het bijbelboek Hooglied 8,6-7.)

Kringnieuws.

1.(H) Eerlijk ontbijt.

Voor de vierde maal is onze kring mede-inrichter van een solidariteitsontbijt.t.v.v. "Broederlijk (en zusterlijk!!) delen. Dit jaar richten wij de focus op het Oost-Afrikaanse land Burundi., ooit nog een kolonie van ons land.

Locatie: Refter VTI- Mariëndaalstraat- Diest.

Wanneer: zondag 27 maart van 8 tot 12 uur.



(De onvermoeibare "koolmezen" verkennen hun broedplaatsen.)

Deelnameprijs: € 8 (kinderen tot 12 jaar: € 3 euro).

Vrienden en vriendinnen van harte welkom. Kaarten zijn te bekomen bij: Rozeke Hoeybergs (013.333991), Bernadette Bielen (013.334032) en Marie-Louise Grooten (013. 3136.27).

2. Nacht van de Geschiedenis.

Datum: dinsdag, 22 maart 2011, aanvangsuur: 20.00 u.

Locatie: Cultureel Centrum Begijnhof Diest, Aula

Dit jaar is het thema van “de Nacht” ‘FEESTEN’.

Ons kringlid Fons Bonroy brengt voor Davidsfonds Diest een interessante en originele lezing onder de titel: *“BOURGONDISCHE BEGJNEN”*.



In het begin van het begijnenwezen (12de en 13de eeuw) kozen vele begijnen voor een sobere en zelfs armoedige levenswandel. Onthechting en zelfs ontbering, zo meenden zij, brachten hen dichter tot hun geliefde “hemelse bruidegom”. Maar er waren ook periodes waarin het begijnenleven frivool en zelfs liederlijk verliep. Bij belangrijke feestdagen werd er dan zwaar getafeld en stevig gedronken m.a.w. de “bloemetjes werden buitengezet!!!”.

Fons Bonroy zal zijn lezing illustreren met o.m. uniek fotomateriaal, begijnenpoëzie, originele opnamen van begijnenliedjes en scabreuze begijnenboekjes.

Een gelegenheidskoor, waaronder onze koorleider Jan Uten, brengt afwisselend authentieke begijnenliederen. Nadien wacht de aanwezigen een culinaire verrassing.

Toegangsprijs: 7 €. DF-leden betalen 5 €.

3. Reisdoel 2011.



Portugal: van “Lissabon tot Porto” (314 km.)

Periode: van 12.09.2011 tot 21.09 2011

*Prijs per persoon: tweepersoonskamer: € 1210
Éénpersoonskamer : € 1490*

Inbegrepen: overnachtingen op basis van halfpension (maaltijdranken inbegrepen), alle inkomgelden en een Nederlandstalige gids die gedurende de ganse reis de begeleiding verzorgt..

Overzicht van de hotelovernachtingen: Lissabon (3), Costa de Prata (2) en Porto (4).

Kattebelletje: de inschrijvingen worden afgesloten op 31.03.2011.

Het voorschot bedraagt : € 350 p.p. te storten op het rekeningnummer: 979-6178872-74 Catharinakring) met de vermelding één of tweepersoonskamer.

(Foto: Braga- Bom Jesus (1722). Dit pelgrimsoord verbeeldt op een unieke wijze “de weg” van de pelgrim.)

4. Kringnieuws

-De werkgroep komt samen op woensdag 11 mei om 20 uur. Locatie: Gasthof 1618. Kringleden die zich aangesproken voelen zijn van harte welkom.

-Noteer alvast de datum van ons kringwandeltochtje met als thema: “Twee herders hoeden de kudde”. Datum: zondagnamiddag 08 mei 2011. Nader bericht volgt.

Hartelijke kringgroeten en hasta pronto.

Namens de werkgroep: het secretariaat:

Tel. 013.333991 E-mail: marsoul_h@hotmail.com