



Nieuwsbrief van de *Catharinakring*

NR 2

vijfde jaargang

maart/buienmaand 2008

Dit is het Informatieblad van de Catharinakring. Wij zijn een culturele vereniging van mensen die een grote liefde en bewondering koesteren voor het Diesters begijnhof. Onze kring kent drie hoofddoelstellingen onder de noemers **Cultus**, **Communio** en **Catharina**. Wil je meer weten? Surf naar <http://members.lycos.nl/catharinakringdiest/>
Via deze weg houden we u op de hoogte van onze activiteiten en een aantal interessante weetjes.

Veel leesgenot!



De Heilige Catharina van Alexandrië of Sint-Katrien is onder meer patrones van dichters, filosofen, maagden, theologen, wetenschappers, hoogleraren, onderwijzers, studenten, kloosterzusters en predikanten

Bezinningsmoment – verinneren

De zaaier van het goede zaad is de Mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk.

(Mat. 13:37-38)



Beschouw de wijze bij en doe zoals zij. Ze woont in de eenheid van haar verzamelde gemeenschap; zij vliegt uit, niet bij storm, maar bij stil en kalm weer in de zonneschijn, op alle bloemen, waarin men zoetheid kan vinden. Zij blijft op geen enkele bloem verwijlen, noch bij enige zoetheid of schoonheid, maar zij zuigt er honing of was uit. Dat is zoetheid en stof die dient voor Verlichting, en brengt het vervolgens naar de eenheid van de gemeenschappelijke bijenkorf, opdat het vrucht zou opbrengen tot groter nut van allen. Wanneer Christus, de Eeuwige Zon, in het open hart schijnt, het doet groeien en bloeien en het in al zijn inwendige vermogens doorstroomt met vreugde en zoetheid, dan moet de wijze mens doen als de bij: hij zal met een aandachtig verstand en onderscheidend oordeel vliegen naar al de gaven en de zoetheid die hij ooit gevoelde, en naar al het goede dat God hem ooit gedaan heeft, en met de prikkel van de Liefde en van de inwendige aandacht die velerlei troost en al het goede proeven en toch op geen enkele bloem der gaven zelf rusten, maar beladen met dank en lof terugvliegen naar de eenheid, waar hij met God rusten en wonen zal in eeuwigheid... .

(Jan van Ruusbroec)

Het is – althans op papier ☺ – weer lente. Moeder natuur herneemt gestaag haar groeiritm. Vele bomen beginnen al te botten en sommigen staan zelfs al in bloesem. De dagen beginnen stevig te lengen en de ergste koude lijkt definitief verbeterd. Toch loeren de *maartse buien* en *aprilse grillen* nog steeds dreigend om de hoek. Het prille leven is immers kwetsbaar. Één vriesnacht kan volstaan om de ontluikende lentetover te fnuiken. Leven en dood, geluk en tegenslag, blijdschap en verdriet: ze liggen zo onontkoombaar dicht bij elkaar. Het lijkt alsof ze in een eeuwige dans gewikkeld zijn; *de Wals van het Bestaan...* . Niemand die er aan ontsnapt. We brengen in deze lentebrief dan ook zowel goede als droevige tijdingen.



1. Afscheid

Twee bijzondere mensen zijn ons ontvallen. Maar wij blijven ze koesteren. De afdrucken van de vinger van God zijn nooit identiek. Dat maakt het leven mooi maar wekt ook een heimweevolle herinnering. Wij moesten afscheid nemen van twee vrienden. Je kan je partner of vriend/in, vader of moeder gedurende duizenden mijlen vergezellen, maar éénmaal moet je afscheid nemen. In het prachtige Hooglied, toegedicht aan Salomo, lezen wij:

*“Draag mij als een zegel op uw hart,
als een zegel om uw arm
want sterk als de dood is de liefde”.*

Wij willen dit graag verlangen en geloven. Maar wat wij voelen, ligt soms anders... om wat er was en nooit meer terugkomt.

+ Op 15 maart is **Jan Van Steyvoort** van ons heengegaan. Jan was gehuwd met Francine Pelsers. Zij woonden gelukkig samen in de Vestenstraat.
Jan is geboren op 18.06 1932.

De kring biedt aan Francine en aan de familie zijn gevoelens van christelijke deelneming aan. Jan en zijn Francine ontbraken op geen enkele kringactiviteit. **Jan was een vriendelijk en hartelijk man, en bovendien een volbloed humorist.** Hij wist dat er niets pikanter was dan de ‘zotte dingen’ met een dooernstig gezicht te behandelen. Velen merkten pas nadien dat het om een grap ging... . Vaak hebben wij ten volle van zijn “goddelijke gave” kunnen genieten. Humor is een eigenschap van het hart. Mensen die kunnen liefhebben, kunnen tevens relativeren. Jan kon dat en liet éénieder voluit van zijn gave meegenieten. **Wij zullen hem missen.**

+ Op donderdag 20 maart werd **Jos Neuteleers** ten grave gedragen. Jos was gehuwd met wijlen mevrouw Emmy Busset. Hij was de levenspartner van Anny Ombelets. Jos woonde in de Bredestraat te Kaggevinne.
Hij werd geboren te Linkhout op 17 april 1936.

De kring biedt aan Anny en aan de familie zijn gevoelens van Christelijke deelneming aan. Jos was een oud-militair. Op latere leeftijd vervoegde hij het Regiment Para-Commando. In dienst van deze eenheid behaalde hij de rang van kolonel. Hij was een militair pur-sang en drager van verscheidene eretekens. Jos koesterde zijn stad. Deze grote liefde kwam tot uiting doorheen de talloze boeiende gidsbeurten die hij verzorgd heeft. **Hij was een toegewijd man, een “ambassadeur” van onze stad.** Ook de ogenschijnlijk minder belangrijke dingen ontsnapten niet aan zijn aandacht.

Wij behouden een dierbare herinnering.



2. Uitstap 31 mei 2008: Mechelen

Onze uitstap, gepland op 26 april, dient wegens de eerder vastgestelde uren voor de sluisbediening verdaagd naar **zaterdag 31 mei**. Dus vrienden en vriendinnen “uitstel is geen afstel”.

***Doel: Mechelen.**

Wij verplaatsen ons met personenwagens.

Aan diegenen die niet over een wagen beschikken, wordt graag een “bijzitje” aangeboden.

***Vertrek:** om 9 uur in de bocht 1618.(personenwagens)

***Programma:**

- 10.30 uur tot 12 uur : geleid bezoek aan het centrum o.l.v. een stadsgids.(Fons)
- 13 uur tot 16 uur: rondvaart op de Dijle aan boord van de “Milfort”. Deze boot staat onder het gezag van kapitein “Marina” en voert ons doorheen het prachtige Dijle-landschap. Deelnameprijs: € 11. Aan boord kan eveneens gegeten worden.
- Het keuzeaanbod:
 - Pannenkoeken naar hartelust: € 3
 - Belegde broodjes met Ham of kaas. € 2,5 p.st.
 - Vleeschotel € 9: (rauwkost-gebraad-aspergerollejes met ham- Ardeense ham-gevulde eitjes-aardappelsla-sauzen –broodjes en boter.
 - Visschotel € 12: sla-rauwkost-tomaat met grijze garnalen-gerookte heilbot-verse Noorse zalm-aardappelsla-sauzen-broodjes en boter.

***Praktische afspraken:**

-De wagens worden in Mechelen geparkeerd op de parking gelegen aan de Mac Donalds. (Er wordt een plan ter beschikking gesteld van de chauffeurs)

-Gelieve jullie deelname, **met opgave van uw culinaire keuze te bevestigen voor 25 mei** aan Fons op tel.nr.: 013/334.751 of via e-post op fons.bonroy@telenet.be

« Al die willen te ka'pren varen » mogen deze gelegenheid niet laten voorbijgaan.

**3. Catharinakoor**

-Op **26 april** verzorgt ons koor de gezangen tijdens de avondviering in het kerkje toegewijd aan Sint Trudo te Webbekom. Deze gemeenschapsviering vangt aan om 19 uur. Voorganger is Jef Busschots. Alle kringleden zijn van harte uitgenodigd tot deelname.

-Op **21 mei** om 19 uur verzorgt ons koor de viering in de Basiliek te Scherpenheuvel. De KAV legt op die dag haar jaarlijkse bedevaart in. De stappers vertrekken om 17.30 uur aan de kapel van Bijstand. Kringleden die de tocht willen meemaken of enkel willen meevieren zijn van harte uitgenodigd tot deelname.

Na de viering troepen wij (gewoontegetrouw) samen in een of ander etablissement, lessen er onze dorst en zingen vervolgens uit volle borst onze vreugde uit over ons samenzijn. Alle kringleden zijn van harte welkom.(K.T.)

-Ons oudste koorlid is 82 en ons jongste is 25.

-Zij die graag zingen, worden met open armen onthaald. De repetities worden wekelijks gehouden op donderdag van 18.30 uur tot 20 uur in het Apostelenconvent (Begijnhof).

**4. Wandeltochten.**

Onze correspondenten Magda en Clement leveren uitstekend werk. Hun verslaggeving groeit uit tot een vaste rubriek. Hierbij een beknopte weergave van hun berichtgeving over de tochten:

-27.01.08: 8 deelnemers. Jos, Jeanneke, Marleen en Carol, Miet, Gaby, Magde en Clement en de dappere viervoeter Jasper. Onze stappers trokken richting Molenstede, de afstand: 12,8 km. Via de Lazarijberg liep de tocht doorheen het natuurgebied van Dassenaarde tot in Okselaar. Rond 17 uur kwam ons gezelschap weer aan in Molenstede en leidde “Jasper” onze stappers feilloos naar zijn stamcafeetje.

-10.02.08: 16 enthousiaste wandelaars (Carol en Marleen, Els en Leander, Miet, Gaby, Jos en Magda, Solange en Michel, Maria en Roger, Viviane en Roger, Magda en Clement en twee viervoeters Jasper en Louis) vertrokken “*par pedes*” en onder een stralend zonnetje naar de “Kleine Ardennen”. Schrik niet, het betreft een reuze gezellig cafeetje in Schaffen met achter de toog een stevige waardin die niet vies bleek van vuile schoenen en ook viervoeters van drank voorzag. Op de tafels stonden vaasjes gevuld met kleurige tulpen. Vooral voor Viviane was dit cafeetje een welkome gelegenheid want...zij kon haast niet meer spreken van de dorst.

-**24.02.08**: Nationale Wandeldag: 10 wandelaars (Roger en Maria, Marleen en Carol, Georges, Viviane en Roger, Miet, Yolande en Magda) vatten een tocht aan doorheen het ruige Webbekoms Broek. Tussenhalte: Het St Jansklooster in Zelem. De terugtocht verliep langs Schaffen.

Roger Janssens onderging ondertussen een kleine operatieve ingreep. Onze kring wenst hem een spoedig en algeheel herstel toe.

-**09.03.08**: Carnaval en bar slecht weer. Toch trotseerden vier wandelaars (Miet, Georges, Clement en Magda) de weergoden en trokken naar de Kiewithoeve in Engsbergen. In tegenstelling tot voor twee jaar hebben wij nu geen B.V. of B.B. (Bekende Belg) ontmoet.



5. Wandeltocht op 13.04.08.

Wij ondernemen dan een verplaatsing naar Mol. Jules en Juliette zijn hierbij onze gidsen van dienst.

***Wij komen samen om 12.45 uur in de bocht van de ring aan taverne 1618.**

Verplaatsing per personenwagens. Wie over geen wagen beschikt krijgt een "bijzitje" aangeboden.

Om 14 uur start onze wandeltocht vanaf de parking van het restaurant "De Kleppende Klipper", Waterstraat, 53 te Mol (Maat). De tocht van ongeveer 11 km voert ons doorheen een prachtig Kempens landschap.

Vanaf 17.30 uur kunnen diegenen die dat wensen een koud en warm buffet gebruiken in de "Kleppende Klipper". Kostprijs € 20 p.p.

Diegenen die deelnemen aan het buffet dienen dit voor 08.04.08 kenbaar te maken aan Magda Commers. Tel: 013.778350 of commersmagda@hotmail.com.



6. Monschau.

Op **31 maart** sluiten wij de inschrijving voor deelname aan onze "vijfdaagse Monschau" af.

Wie wenst deel te nemen dient € 100 voorschot te storten op het rekeningnr. 979-6178872-74 met de vermelding: één of tweepersoonskamer.



7. Lezing Herman Van Rompuy.

Op **14 mei** om 20 uur houdt Herman Van Rompuy, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers een lezing met als onderwerp: "Hoop en wanhoop vandaag".

Deze lezing gaat door in het bezinningshuis van de abdij van Herkenrode.

Aanvang: 20 uur.

Inkom: € 5.



8. Pétanque

Op zaterdag 7 juni 2008 wordt het vijfde "Diesters Pétanque" Tornado ingericht op de pleinen van het Karteria, Kluisbergstraat Diest. De deelnemers dienen in te schrijven voor 01 juni. Inschrijvingsgeld: € 4 p.p. De deelname dient opgegeven aan het secretariaat. Tel: 013. 333991- E-mail: marsoul_h@hotmail.com



9. Overzicht van onze kalender voor april en mei:

-13 april 08: 12u45: bocht 1618: wandeltocht Mol

-26 april 08: avondviering St. Trudo-Webbekom: 19 uur

-14 mei 08 : lezing Herman Van Rompuy.

-21 mei: gemeenschapsviering Basiliek Scherpenheuvel: 19 uur

-31 mei: uitstap Mechelen

-07 juni: petanque tornooi: Karteria: 13 uur

-De wandeltochten worden gehouden op de tweede en vierde zondag van de maand en starten telkens om 13.30 uur aan de hoofdingang van de Catharinakerk.