



Nieuwsbrief van de *Catharinakring*

NR 5

achtste jaargang

Juli 2011

Onze kring kent drie hoofddoelstellingen onder de noemers Cultus, Communio en Catharina. Wil je meer weten? Surf naar www.freewebs.com/catharinakringdiest/ Veel leesgenot!

Beste vrienden en vriendinnen kringleden,

In deze nieuwsbrief worden twee zomeractiviteiten aangekondigd en bliken wij even terug op twee succesvol verlopen evenementen. Wij vallen onmiddellijk met de deur in huis want...



1. “Wij gaan weer varen!”

Op vrijdag 12 augustus schepen wij in om 10.00 uur aan de Colomabrug in Mechelen (achter het station - Hanswijkvaart).

De Riverstar voert ons dan doorheen de unieke en beschermde kanaalinfrastructuur van de “Leuvense Vaart”.

Praktische info:

-Samenkomst om 08.45 uur in de bocht 1618.

-Terugkomst in Diest: omstreeks 19 uur.

-Verplaatsing: met personenwagens. Carpoolen (op verzoek) is mogelijk.

-Deelnemeprijs boottocht: € 23 pp.

-Aan boord kan een koude maaltijd genuttigd worden. Het aanbod: vleeschotel met broodjes (€ 10) of visshotel met broodjes (€ 13).

-Gelieve jullie deelname voor 1 augustus 2011 te bevestigen aan:

-telefonisch: 013.334032 Karel en Bernadette Bosmans-Bielen

-elektronisch: bernadette.bielen@skynet.be

Gelieve tevens uw keuze voor het middagmaal op te geven. Alle betalingen gebeuren aan boord. Vrienden en vriendinnen, welkom aan boord van de “Riverstar”!



Bijkomende info:

Het kanaal Leuven-Dijle of de Leuvense Vaart verbindt het Zennegat in Mechelen met de kanaalkom in Leuven. Op 29 januari 1750 verleende keizerin Maria Theresia de toelating voor de aanleg van dit kanaal. Pas in 1763 werd het kanaal in gebruik genomen. Deze bijzonder knappe kanaalinfrastructuur is tot op vandaag nauwelijks gewijzigd en werd op 19 maart 1997 beschermd als “industriële archeologisch erfgoed”.

2. Herdenkingsviering: zaterdag 27.08.2011 om 19 uur in de Sint Trudokerk van Webbekom.

Het voorbije werkjaar hebben wij “afscheid” genomen van onze kringleden Elodie Blockmans (°1920 +7.12.2010) en van Leo Verwimp (°1930 + 14.04.2011). Piet Peeters, pastor van de Sinte Catharinakerk, is van ons heengegaan op 06.06.2011.

Cécile Collet vertolkt op een ontroerend mooie wijze het diepe verlangen naar een eeuwige verbondenheid. Haar tekst is geïnspireerd op delen uit de troostbrief (Brief 263) die Augustinus schreef aan zijn vriendin Sapida naar aanleiding van het overlijden van haar geliefde broer.

“Het leven is wat het altijd is geweest.

De draad is niet gebroken.

Waarom zou ik uit je gedachten zijn? Omdat je me niet meer ziet? Nee, ik ben niet ver, juist aan de andere kant van de weg.

Dus, droog je tranen en ween niet als je van mij houdt.”

Het Catharinakoor o.l.v. Jan Uten, verzorgt tijdens de herinneringsviering de gezangen. Na de viering stelt pastor Jef Busschots zijn pastorie open en trakteert hij alle aanwezigen op een “natje en een droogje”. Vrienden en vriendinnen, van harte welkom.

3. Pétanque.

Iedere dinsdagavond vanaf 19.00 uur “zoeven de ballen door het hemelruim”.

Locatie: terreinen van Karteria.

Iedereen is welkom op dit sportief trefmoment. Enige “voorkennis of vaardigheid” is helemaal niet vereist want... volgens “de verliezers” halen de slechtste ploegen altijd de bovenhand.



4. Zomerzonnepende 02.07.2011.

“Ein kleines compliment”.

“Drie pluimen” voor al de vrienden en vriendinnen die dit feest mogelijk hebben gemaakt. 400 heerlijke maaltijden werden geserveerd.

Ook een hartelijk woordje van dank aan alle deelnemers. Verdere info volgt.

5. Ons Benefietconcert (27.05)

Tweehonderd mensen hebben genoten van een heerlijk en bijwijlen ontroerend concert. Tijdens de samenzang “daverde” het oude Catharinakerkje op haar grondvesten. Foto: de jongeren van de Bremberg maken zich klaar voor een spetterende act.



5. Bijna 10.

In 2012 wordt onze kring 10 jaar jong. Op initiatief van Magda Van Muysen (Gasthof 1618) staken enkele mensen «de koppen» bij mekaar en werd onze kring in 2002 boven de doopvont gehouden. Zo begon een boeiend avontuur waarbij mensen mekaar hebben leren kennen en waarderen als «tochtgenoten».

Drie C's stonden van bij de start centraal :



-Communio (een hechte, solidaire gemeenschap vormen),

-Caritas (mekaar graag zien) en

-Catharina (de patrones van ons begijnhof). Catharina staat tevens voor cultuur en cultus (vieren), voor verkenning en verdieping, voor de liefde tot het begijnhof van Diest en de waarden die onze begijnen hier hebben beleefd.

Vriendelijke kringgroeten en hasta pronto

Namens de werkgroep

Het secretariaat. Tel. 013.333991 E-mail: marsoul_h@hotmail.com