



Nieuwsbrief van de *Catharinakring*

NR 1

zevende jaargang

januari 2010

Onze kring kent drie hoofddoelstellingen onder de noemers Cultus, Communio en Catharina.
Wil je meer weten? Surf naar <http://members.lycos.nl/catharinakringdiest/> Veel leesgenot!

Beste vrienden en vriendinnen kringleden,

*Wij wensen jullie van harte een “zalig, gezond en vredevol” 2010 toe.
Tevens drukken wij de hoop uit dat dit “nieuwe jaar” tot een hartverwarmend
kringjaar mag uitgroeien.*

In deze nieuwsbrief willen wij onze kringleden informeren over ons komende “**Feest van Lichtmis**” en ons **reisprogramma 2010**. Wij gedenken tevens dankbaar onze overleden vrienden Eduard Van Rompaey en Leon De Boeck.

Eerst zoeken wij heel even het gezelschap op van “een ezel en een os”.

1. DE KERSTSTAL WORDT OPGEBORGEN.

Hoe komen die **ezel en die os** in onze kerststal?



De vier evangeliën verhalen ons bitter weinig over de geboorte van Jezus. Marcus en Johannes maken er zelfs geen melding van.

Lukas verhaalt ons dat n.a.v. de volkstelling “*Jozef en Maria van het noordelijke Nazareth naar het zuidelijke stadje Bethlehem trokken om zich daar te laten registreren.*

Terwijl zij daar verbleven brak het uur aan waarop Maria moeder zou worden”.

Dit is een bijzonder ingrijpend uur voor iedere vrouw.

Er was echter (volgens Lucas) geen plaats meer in een herberg en het kind werd in doeken gewikkeld en in een kribbe neergelegd. De herders (ruwe basten, outlaws) brachten als eersten een bezoek aan dit bijzonder primitieve moederhuis”. Maar waar komen dan onze twee “viervoeters” toch vandaan?

Franciscus van Assisi (1182 –1226) laat in 1223 zijn vriend Johannes uit Greccio bij zich roepen en vraagt hem om het kerstfeest in Greccio (een dorpje in Umbrië, Italië) voor te bereiden.

Hij verzoekt hem: *“Roep de herinnering op aan het kind van Bethlehem, dat geboren is onder pijnlijke en behoeftige omstandigheden en hoe het in een kribbe lag tussen een os en een ezel”*. Dit verhaal is ons overgeleverd door de biograaf van Franciscus, *Thomes van Celano*. (geboren op het einde van de 12 de eeuw , gestorven in 1260).

Johannes heeft de wens van Franciscus vervuld.

Het is opmerkelijk maar op het verzoek van Franciscus stond er **niemand** naast het kind behalve... *een os en een ezel*.

Waar haalt Franciscus dit beeld vandaan?

In Jesaja 1,3 staat: *“Een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester, maar Israël weet van niets, mijn volk heeft geen begrip”*.

Franciscus weerhoudt als bijbelkenner, met nadruk deze gedachte van onbegrip en roept een intrigerend spanningsveld op. De spanning tussen ***begrip en onbegrip***, tussen ***waan en geloof***.

Dus vrienden en vriendinnen, berg de os en de ezel als laatste weer in uw kast.



2. FEEST VAN LICHTMIS.

Wij nodigen jullie van harte uit tot deelname aan ons feest van Lichtmis.

Datum: zaterdag 30 januari 2010

- **Aanvangsuur: 16 uur.**
- Wij verzamelen in de Catharinakerk voor een korte

(20 minuten) gezamenlijke viering.

- Vervolgens haasten wij ons naar de Balletzaal.
- Daar vergast ons pannenkoekenvrouwje **“Marina”** ons op goudgele en overheerlijke pannenkoeken. Hiermede stappen wij naadloos in een traditie die “de begijntjes” ons hebben voorgedaan.
- Nadien: gezellig samenzijn met samenzang o.l.v; Jan en begeleid door onze huismuzikant Charel.
- Onze gasten, zullen niet alleen van harte *welkom* worden geheten maar... ook op het *“rooster van Laurentius”* worden gelegd. Er worden 15 vragen over ons begijnhof gesteld. De aanwezige vrienden en vriendinnen worden ingedeeld in groepjes van minimum 5 personen en dienen per groepje de juiste antwoorden te geven. De winnaars oogsten een blijvende roem en een ...
- Het wordt een strijd op “leven en dood”. Pas nadien volgt de verbroedering en verzustering.

Wij hopen jullie te mogen ontmoeten op zaterdag 30 januari 2010 om 16 uur in de Catharinakerk.

3. Reisdoel 2010 Burg Reuland.

Beste vrienden en vriendinnen van maandag **26.07.2010 tot vrijdag 30.07.2010**. (5 dagen met vier overnachtingen) trekken wij naar het prachtige Brug Reuland.



Burg Reuland ligt in de provincie Luik, nabij de grens tussen België, Duitsland en Luxemburg (drielandenpunt).

Wij zullen er verblijven in Hotel Restaurant BURG HOF, Wenzelbachstrasse, 43, B-4700 Burg Reuland.

Website: <http://www.hotelburghof.be/nl/burghof.html>

Practische info:



3.1. Kostprijs: per overnachting (op basis van half pension):

Standard:

Tweepersoonskamer: € 39 p.p.

Eénpersoonskamer : € 44

Komfort:

Tweepersoonskamer: € 49 p.p.

Eénpersoonskamer: € 54.

De kamers onder de noemer komfort zijn moderner uitgerust en beschikken over een tv.

Zowel Standard als Komfort voldoen

ruimschoots aan de vereiste norm. (*Binnenzicht kerkje van Holler*)

3. 2. Verplaatsing.

Met personenwagens. Carpooling is mogelijk. Voorafgaandelijk geven de chauffeurs hun namen op aan het secretariaat. Diegenen die niet over een wagen beschikken worden graag als “bijzitters” heen en weer gevoerd.

3. 3. Programma.

Het programma kan aangepast worden aan de weersomstandigheden maar wij hopen, zoals steeds, op een uitstekend en zonnig verblijf.

Uitstappen naar Roth (oorlogsmuseum), Ouren (Sint Peterskirche), Drielandenpunt, Lieler, Clerveaux (Burcht en Benedictijnerabdij), Bastogne (oorlogsmuseum), Troisvierges en Holler. Verkenning van het prachtige OURTAL. Wandeltochten van 4 tot 10 km. (facultatief). Het definitieve programma wordt later meegedeeld.

3. 4. Inschrijvingen.

Wij vragen dat de deelnemers voor de datum van **30.01.2010 een voorschot van € 30** storten op het rekening nummer 979-6178872-74 met vermelding Burg Reuland Standard/Komfort. *Wie samen kan reizen kan ook samenleven. S. Catmiggelt.*

4. In memoriam.

“Lief, eens zullen wij sterven, wij beiden, wij samen of ieder alleen en het graf is zo diep en de hemel zo hoog en of God leeft weet geen” (Héléne Swarth, Poëzie 1892).

De voorbije maanden hebben wij afscheid moeten nemen van onze vrienden Leon de Boeck (1920-2009) en Eduard Van Rompaey (1937- 2009, koorlid).

Hun “In memoriam” zal uitgesproken worden op onze herdenkingsviering van 28-08-2010.

Samen met alle overleden vrienden en vriendinnen van onze kring blijven zij in onze dierbare herinnering leven. Wij bieden Ivonne Torbeyns en de families De Boeck en Torbeyns, onze gevoelens van troost en deelneming aan.

5. Lidmaatschap Catharinakring 2010. Het lidgeld (€ 5) voor 2010 kan ook gestort worden op het rekening nummer **979-6178872-74 met vermelding van de na(a)m(en) en “het woord” lidgeld.**

Het secretariaat