



# Nieuwsbrief van de *Catharinakring*

NR 2

tiende jaargang

februari 2013

Onze kring kent drie hoofddoelstellingen onder de noemers Cultus, Communio en Catharina. Wil je meer weten? Surf naar [www.catharinakringdiest.be](http://www.catharinakringdiest.be) Veel leesgenot!

*Beste vrienden en vriendinnen,*

*Met deze brief willen wij jullie uitnodigen tot deelname aan twee belangrijke activiteiten:*

1. (H)EERLIJK ONTBIJT.
  2. AFSCHIEDSVIERING KRUISHEREN.
- Maar er is ook meer...*

**Broederlijk Delen**   
omdat het zuiden plannen heeft

## 1. (H) EERLIJK ONTBIJT.

*Datum: zondag 03.03.2013  
van  
08 tot 12 uur.*

*Locatie: Refter van het VTI  
Mariëndaalstraat, Diest.*

*Dit jaarlijks ontbijt wordt ingericht door een zestal organisaties waaronder de Catharinakring.*

*Via het engagement van onze kring willen wij een bescheiden bijdrage leveren tot de voedselvoorziening in twee regio's van Oeganda (de Langoregio en de regio rond het Rwenzorigebirge. cfr. kaartje).*



Ook dit jaar bakken onze kringleden het spek met eieren en staan zij in voor de vaat. Vanaf 09 tot 12 uur vergasten wij iedere bijkomende vrijwillig(st)er op een “warm” onthaal en een “stomende” werksfeer.

Kaarten voor deelname aan het “(H)Eerlijk ontbijt” zijn nog te bekomen bij Bernadette Bielen (tel. 013.33 40 32) en Rozeke Hoeybebergs (tel.013333991).

## 2 DANKBETUIGING. AAN DE KRUISHEREN VAN DIEST



**Kaart:** rood, huidige verspreiding van de Orde.  
**Prent:** middeleeuwse afbeelding van een kruisheer.

Het ons vertrouwde Kruisherenklooster zal, in de loop van 2014, uit Diest verdwijnen. Onze kring meent dat dit feit niet onopgemerkt mag voorbijgaan.

Op **zondag 17 maart** 2013 worden alle kringleden (met familieleden en vrienden) vriendelijk uitgenodigd in de **Sint-Barbarakerk**. Wij vieren dan een “gemeenschap” die zich sedert 1845 in Diest heeft gevestigd en een onuitwisbare stempel op onze stad heeft nagelaten.

### **De viering vangt aan om 19 u.**

**Rob Degelin** verzorgt de presentatie.

Op het programma staan lezingen gehouden door:

**dr. Michel Van der Eycken** (“De Voorgeschiedenis”, handelend over de voorgangers van de kruisheren in Diest, **de augustijnen**),

**pater P. Snykers**, provinciaal o.s.c., verzorgt een kort herinneringsmoment aan de 24 kruisheren die op een gewelddadige wijze het leven lieten in de missies en

**pater dr. R. Janssens** belicht de aanwezigheid van de kruisheren in Diest.

**Het Barbarakoor** o.l.v. mevrouw Trix Claeys verzorgt de intermezzi.

Na de lezingen biedt prior **G. Rigole** aan alle aanwezigen een kleine receptie aan. Karel Bosmans en Prior Guy Rigole zullen foto’s en andere aandenkens aan het leven en het werk van de Kruisheren ten toon stellen.

### VAN HARTE WELKOM

De “getogen” Diestenaar kruisheer Paul **Delbrassine**. Zijn roeping tot priester-kruisheer (ingetreden in het klooster van Diest) kreeg gestalte onder invloed van pater Beckers (cfr. vorige brief). Deze beminlijke kruisheer was gedurende lange tijd verbonden aan de stichting van Runkst-Hasselt..

(foto Bernadette Bielen.)



### 3. REIS NAAR CASTILLIA 2013. (BEGELEIDING ANNEKE EN JOHN POT)

Beste vrienden en vriendinnen, hiermede wordt slechts de hoogst noodzakelijke info aangereikt m.b.t. onze reis 2013. Aan diegenen die meer info en/of een uitgewerkt dagprogramma wensen wordt vriendelijk gevraagd om ofwel een seintje te geven aan het secretariaat (tel. 013.333991 / e-mail: [marsoul\\_h@hotmail.com](mailto:marsoul_h@hotmail.com)) ofwel om onze website te raadplegen.

**\*Heen en weer:** van zondag 01.09. 2013 tot dinsdag 10.09. 2013 (Duur van de vlucht van Brussel naar Madrid: van 09.00 tot 11.30 uur.)



#### **\*Overnachtingen:**

Madrid: 2 (Hotel Regente),  
Toledo: 3 ( Hotel Maria Christina),  
Salamanca: 2 ( Hotel Rona Dalba)  
en Segovia: 2 (Hotel Los Linajes).

#### **\*Prijs p.p.:**

**Tweepersoonskamer: € 1.110**

**single: € 1.380**

(Op basis van halfpension , met inbegrip van de dranken tijdens de bijhorende maaltijden).

#### **\*Niet inbegrepen:**

Eén dinner in Salamanca.

Eventueel supplement taksen en/of brandstof (niet gekend op 22/12/12).

Bijstandsverzekering = 33 euro p.p. (repatriëring, medische bijstand, geneeskundige kosten, ongevallen, verlies, diefstal, ... )

**\*Voorschot : 350 euro p. p.** te storten op rekening nummer

**BE16 9796 1788 7274**

**\*Uiterste datum van inschrijving: 10 maart 2013.**

**\*Saldo : ten laatste te storten op 10 juli 2013.**

**\*Aantal deelnemers:** minimum 45, maximum 53

**\*Aan een annulatie zijn onkosten verbonden .**

***Beste vrienden en vriendinnen: de “bestorming van de molen” kan beginnen: de inschrijvingen voor de reis 2013 zijn geopend!***

### 4. LEDENNIEUWS.

#### **4.1. Afscheid van ons kringlid Marie-Jeanne Vanginderhuisen.**

Op 15 januari 2013 is ons kringlid Marie-Jeanne Vanginderhuisen, echtgenote van wijlen Charles Commers, van ons heengegaan. Marie-Jeanne is geboren te Diest op 16 augustus 1919 en woonde in Kaggevinne. Zij is de moeder en

schoonmoeder van onze trouwe kringleden Magda Commers en Clement Bruffaerts en de grootmoeder van onze “helpers in nood” Jonathan en Stefanie Bruffaerts. Stefanie omschreef haar oma en meter als een “straffe madam”.

De voorbije maanden diende Marie-Jeanne echter veel van haar zelfstandigheid prijs te geven. Zij bleef echter omringd met tedere en liefdevolle zorgen. Wij hopen dat de mooie herinneringen aan moeder en grootmoeder Marie-Jeanne troost en sterkte kunnen brengen in momenten van gemis.

Wij blijven haar levendig herinneren als een “straffe madam”.

#### **4.2. Afscheid van ons kringlid Marcel Magdeleyns. Posthume hulde.**

Op 12.11.2012 maakte ons kringlid Gaston Vanrompay, schoonbroer van Marcel, een pakkend overlijdensbericht over.

Op jonge leeftijd zijn de vier kinderen uit het gezin Vanrompay: Tony (+), Greta (kringlid), Gaston en Christiane (+) wees geworden. Gastons oudste zus Christiane nam de zorgen voor het gezin op zich daarin gesteund door haar latere echtgenoot Marcel.

**Gaston:** *“Wanneer wij mogen zeggen dat wij ergens op onze pootjes terecht gekomen zijn dan heeft schoonbroer Marcel daar een heel grote verdienste aan. Vandaar ben ik zo blij dat ik samen met hem even in de Catharinakring terecht kon om hem mijn waardering te laten blijken voor datgene wat hij voor mij betekende Van onze reis naar Andalusië (2009), die een beetje “en -petite-famille” verliep, heeft hij erg veel genoten ondanks het feit dat zijn geest al aangetast was door de ziekte van Alzheimer. Bedankt Catharinakring, niettegenstaande de korte periode van lidmaatschap en de weinige kansen die hem geboden werden omwille van de afstand van Herent tot Diest, beleefde hij veel genoeg aan de contacten met de leden van onze kring.”*



#### **4.3. Uit ons archief.**

Memorable aankomst in Compostela van onze totaal uitgeputte vriend Carol Van Schoonbeek na een loodzware zesdaagse voettocht van 200 km (van Villafranca del Bierzo naar Compostela. Catharinakring 2005).



Het stemmige romaanse bedevaartskerkje van Villafranca del Bierzo waar onze Compostelagangers “halt” hebben gehouden.

Vriendelijke groeten

Het secretariaat (tel. 013.333991 – e-mail :

[secretariaat@catharinakringdiest.be](mailto:secretariaat@catharinakringdiest.be)

[www.catharinakringdiest.be](http://www.catharinakringdiest.be))