



Catharinakring Diest vzw
Tulpenstraat 21, 3290 Diest
Arr. Leuven 0653.875.911

Nieuwsbrief van de Catharinakring Diest vzw.

NR 3

vijftiende jaargang

april 2018

Onze kring kent drie hoofddoelstellingen onder de noemers Cultus, Communio en Catharina.

Wil je meer weten?

Surf naar www.catharinakringdiest.be

Veel leesgenot!



Beste vriendinnen en vrienden, wij maken ons op voor ons 14de benefietconcert.

Weten jullie waar dit gedenkteken staat? Wellicht wel. Weten jullie ook wanneer dit gedenkteken werd opgericht?

Een zetje: tussen 1915 en 1925.

De uitvoerder? De Mechelse beeldhouwer Jules Bernaerts. Dit monument is een blijvende herinnering aan de slachtoffers van de gruwel aangericht door W.O. 1".

Nu de bijkomende vraag die alle andere vragen in de schaduw stelt of doet

wegvallen: " Welke data staan vermeld op de rugzijde van dit monument en waarom?"

Beste vriendinnen en vrienden,

dit jaar staat ons 14de Benefietconcert in het teken van de honderdste verjaardag van het einde van deze gruwelijke wereldbrand. Ons koor, o.l.v. Jan Uten, zal zijn beste beentje voorzetten en de samenzang zal het oude gewelf van de kerk van de "patattenparochie" doen zinderen van zalige geestdrift.



Daarom nodigen wij jullie van harte uit tot deelname aan dit concert.

Wanneer? Vrijdag 04 mei om 20 uur.

Waar? In de mooie Onze-Lieve-Vrouwkerk van Diest (Schaffensestraat).

Deze "sprinkelende" avond wordt, zoals alle voorgaande jaren, verzorgd door:

- de Tevonaband (volwassen muzikanten met een verstandelijke handicap) o.l.v. I. Wijnen,
- leerlingen van de Bremberg o.l.v. An, Marieke en Isabelle,
- het Catharinakoor o.l.v. Jan Uten,

* alle aanwezigen.

Charel Torbeyns (accordeon) en Leon Op De Beeck (Keyboards) begeleiden de samenzang en het Catharinakoor.



De toegang is gratis. De aanwezigen kunnen hun zeer gewaardeerde bijdrage deponeren in een briefomslag.

Alle giften worden integraal overgemaakt aan onze "sociale doelen 2018": "De Bremberg", "De Voedselbank" en "Moeders helpen moeders".

Welkom met vrienden en kennissen!!!

Daguitstap Catharinakring Diest op dinsdag 15 mei 2018.

Beste vriendinnen en vrienden,
wij trekken er weer op uit! Wij verplaatsen ons naar " 't Bronsgroen eikenhout waar 't nachtegaaltje zingt". Daar wacht ons een boeiend avontuur.

8.30 u. Vertrek in Diest in de bocht aan het Begijnhof (gratis parkeren)

9.30 u. We worden in Vroenhoven verwelkomd met **koffie en vlaai**

10.30 u. **Geleid bezoek aan de Brug van Vroenhoven.**

De brug van Vroenhoven brengt 2 boeiende verhalen:

- *Het begin van WOII, uitgerekend aan de Vroenhovense brug over het Albertkanaal. In woord, geluid, foto en film brengt de brug het volledige verhaal van het oorlogsbegin in Zuidoost Limburg.*

- *De wereld van de kanalen en de binnenvaart*

12.00 u. Einde van het bezoek – vertrek naar het restaurant.

14.30 u. Vertrek naar Kanne.

15.00 u. **Bezoek aan de Jezuietengrot van Kanne.**



Warme kleding voorzien. De temperatuur in de grotten bedraagt 10 °C.

Een uniek onderaards museum in de Cannerberg te Maastricht, sinds 1996 een beschermd rijksmonument.

Even buiten Maastricht, vlakbij de grens met België, bevindt zich één van de mooiste bewerkte kalksteengroeven ter wereld, de Jezuietenberg. Het begin van de ontginning van de Fallenberggroeve ligt al weer vele eeuwen terug toen men de kalksteen gebruikte als bouwsteen. Dat zich in het gangenstelsel nu een onderaards museum bevindt is te danken aan de Paters Jezuieten uit Maastricht. Tussen 1860 en 1960 trokken de studenten van de Jezuietenorde op hun vrije woensdag de groeve in om er ontspanning te zoeken na de studie.

Naast de vele interessante studies en publicaties die door hen werden uitgevoerd, maakten zij een plattegrond en talloze tekeningen in houtskool en kleur.

Verder hakten zij een groot aantal reliëfs en beelden in de mergelwanden, Gevleugelde stieren, het Alhambra met fontein en vijver, Christus naast Boeddha, het hoofd van Ramses II en vele andere bezienswaardigheden verfraaien het interieur van deze onderaardse groeve. Na het vertrek van de Jezuieten uit Maastricht werd het beheer en onderhoud van de groeve in 1968 overgedragen aan de stichting Jezuietenberg.

16.30 u. Einde van het bezoek – en nog wat vrije tijd in Maastricht.

18.30 u. Vertrek huiswaarts.

INSCHRIJVING: door storting tot 1 mei van 56 euro per persoon op rekening van vzw. Catharinakring DIEST BE 64973157083652 met vermelding daguitstap

In de prijs is inbegrepen :

Autocarreis

Koffie en taart

Geleid bezoek Brug van Vroenhoven

3-gangenmenu

Geleid bezoek Jezuietengrot

Vriendelijke kringgroeten,

namens de Algemene Vergadering:

het secretariaat. Tel.013.333991 of 013.663721.

E-mail: secretariaat@catharinakringdiest.be