

Catharinakring

Liedjesbundel



Begijnhof – Diest
2006

Inhoudstabel

Aan het Noordzeestrand	4
ANNE	5
ANNEMARIEKEN	6
Bésame Mucho	7
BUSJE KOMT ZO	8
COCKLES AND MUSSELS	9
Daar bij die molen	10
De Colores	11
DE KIKKER.....	13
DAAR WAS LAATST EEN MEISJE LOOS	14
DE HEUVELJES VAN ERIKA	15
DE LICHTJES VAN DE SCHELDE	16
DER LINDENBAUM.....	17
De Smokkelaar	18
De Spaanse Vluchteling	19
DIE STELLENBOSCHSE KERLS	20
DROMEN ZIJN BEDROG.....	21
The drunken sailor.....	22
EEN VROLIJK LENTELIED.....	23
ES GIBT KEIN BIER AUF HAWAII	24
Grootvaders klok	25
HEIMWEE DOET ONS HART VERLANGEN.....	26
HET IS EEN NACHT	27
HOME ON THE RANGE.....	28
HOOG OP DEN GELEN WAGEN	29
Een HUTJE OP DE HEIDE	30
IK HEB ZO WAANZINNIG GEDROOMD.....	31
Ik sta op wacht.....	32
Jou herken ik met gesloten ogen	33
KEMPENLAND	34
'K HEB MIJN WAGEN VOLGELADEN.....	35
LAAT HET GRAS MAR GROEIEN	36
LEVEN NA DE DOOD	37
Lied van mijn land.....	38
LIEFDE IS EEN KAARTSPEL.....	39
limburg alleen	40
Marina	41
MOOI 'T LEVEN IS MOOI.....	42
My Bonnie.....	43
OCH WAS IK MAAR	44
Avondlied	45

Oh heideroosje.....	46
Oh when the saints	47
Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen.....	48
O MIJN KEMPEN	49
op de purp'ren hei	50
QUE SERA SERA	51
Santa Lucia.....	52
Schön ist die Jugend.....	53
SMURFENLIED	54
'T Heuske.....	55
't IS ALTIJD LENTE IN DE OGEN VAN DE TANDARTSASSISTENTE	56
'T KLEINE CAFÉ AAN DE HAVEN.....	57
TOM DOOLEY.....	58
Tulpen uit Amsterdam.....	59
Vaarwel en goede nacht	60
Veel bittere tranen	61
Vrienden kom zit neder in de ronde.....	62
Wahre Freundschaft	63
Zilverdraden tussen 't goud	64

AAN HET NOORDZEESTRAND

Ik heb op zee mijn leven lang gevaren
M'n vissersdorp ligt aan het Noordzeestrand
Ik win mijn brood met zwalken op de baren
Toch denk ik vaak: mijn rijkdom ligt aan land

Refrein:

*Waar het lied der branding ruist bij dag en nacht
Waar't vertrouwde huisje altijd op mij wacht
Waar de meeuwen schreeuwen boven 't golfgedruis
Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis
Waar de klokken luiden: "Visser, vaar naar huis!"
Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis*

Ik voel me klein, wanneer de stormen huilen
Door 't zwiepend want, belust op zwakke buit
Maar voor geen geld ter wereld wil ik het ruilen
M'n vrij bestaan als koning op m'n schuit

Refrein:

ANNE

Anne, als ik jou zie ben ik niet meer bij te sturen
Anne, die momenten zouden eeuwig moeten blijven duren
's Morgens vroeg, ik breng het ontbijt naar de kamer
het is nog donker en jij ligt nog wat te slapen
je ene been hangt uit het bed, je haren door elkaar
en ik geef je een zoen op je neusje, maar je wordt het niet gewaar
Anne, als ik jou zie ben ik niet meer bij te sturen
Anne, die momenten zouden eeuwig moeten blijven duren
Je drinkt je koffie en begint zachtjes wat te praten
J kan 't niet laten, want toch moetje even gapen
Maar het is zondag, dus hoeven we vandaag toch niets te doen
We duiken terug de lakens in en we vrijen tot de noen
Anne, als ik jou zie ben ik niet meer bij te sturen Anne, die momenten
zouden eeuwig moeten blijven duren
Je vleit je zachtjes tegen me aan, je hoofdje in m'n zij
En dan weet ik datje van me houdt en dat maakt me blij
Anne, als ik jou zie ben ik niet meer bij te sturen
Anne, die momenten zouden eeuwig moeten blijven duren

ANNEMARIEKEN

Wel Annemariëken waar ga je naar toe? (bis)
'k gane naar buiten al bij de Studenten)
Hopsasa, falala, Annemarie) bis

Wel Annemariëken, wat ga je daar doen?
Haspen en spinnen, studentjes beminnen.

Wel Annemariëken, heb jij er geen man?
Heb ik geen man, ik krijge geen slagen.

Wel Annemariëken, heb jij er geen kind?
Heb ik geen kind, ik moete niet zorgen.

Wel Annemariëken, heb jij er geen lief?
'k Heb er niet één, maar 'k heb er wel duizend.

BÉSAME MUCHO

Bésame, bésame mucho,
Como si fuera esta noche la última vez.
Besame, besame mucho,
Que tengo miedo perderte,
Perderte otra vez.

Quiero tenerte muy
Cerca, mirarme en tus
Ojos, verte junto a mí,
Piensa que tal vez
Mañana yo ya estaré
Lejos, muy lejos de ti.

Bésame, bésame mucho,
Como si fuera esta noche la última vez.
Bésame mucho,
Que tengo miedo perderte,
Perderte después.

BUSJE KOMT ZO

Er liepen twee verslaafden
 Zomaar over straat
 De een vroeg aan de ander :
 "Zeg weet jij misschien hoe laat, hoe laat komt hier de bus
 hoe laat komt hier de bus
 Hoe laat komt hier de bus," Toen zei de ander dus :

Refrein
"Busje komt zo (2x)
nog eventjes geduld want het busje komt zo"

Er lagen 2 verslaafden
 Samen in de goot de één was half levend
 En de ander halfdood
 Toen kwam er een agent aan
 Die vroeg "Wat moet dat hier,"
 "Wij wachten op ons busje
 Dat komt over een kwartier."

Refrein

Er dachten 2 verslaafden
 alleen maar aan de spuit
 en bij het oversteken keken
 zij dus niet goed uit.
 Daar kwam de methadonbus
 die hen beiden overreed
 de andere junks maar wachten
 want hun busje kwam too late

Refrein

Er stonden 2 verslaafden
 voor de poorten van de hel.
 Ze wilden graag naar binnen
 en ze trokken aan de bel.
 De duivel deed hen open
 en zag die 2 daar staan.
 Hij zei: "Nog even wachten
 Want het busje komt zo."

Refrein

COCKLES AND MUSSELS

1. In Dublin's fair city where girls are so pretty I first
 set my eyes on sweet Molly Malone. As she wheel'd
 her wheel barrow thro' streets broad and narrow cry-
 ing Cockles and Mussels alive alive ho. Alive alive ho
 alive alive ho crying Cockles and Mussels alive alive
 ho.

2. She was a fishmonger, and sure 't was no wonder for so were her father and mother before;
 and they each wheei'd their barrow Thro'streets broad and narrow,
 crying „Cockles and Mussels, alive, alive, ho!"
 R. Alive, alive oh! Alive, alive oh! Crying „Cockles and Mussels, alive, alive ho!"
3. She died of a fever,
 and no one could save her and that was the end of sweet Molly Malone;
 Her ghost wheels her barrow Thro'streets broad and narrow, Crying
 „Cockles and Mussels, alive, alive, ho!"

DAAR BIJ DIE MOLEN

Ik weet een heerlijk plekje grond
Daar waar die molen staat
Waar ik mijn allerliefste vond
Waarvoor mijn hartje slaat
Ik sprak haar voor de eerste keer
Aan d'oever van de vliet
En sinds die tijd kom ik daar meer
Die piek vergeet ik niet

Refrein

*Daar bij die molen, die mooie molen
Daar woont het meisje, waar ik zoveel van hou
Daar bij die molen, die mooie molen
Daar wil ik wonen, als zij eens wordt mijn vrouw*

Als in de stille avondstond
De zon ten onder ging
En ik haar bij de molen vond
In de zoete mijmering
Fluisterde zij mij in het oor
O, heerlijk saam te zijn
De molen draaide rustig door
En ik zei... liefste mijn

Refrein

Ik zie de molen al versierd
Ter eer van 'tjonge paar
Het hele dorp dat juicht en tiert
Zij leven menig jaar
En zie ik trots de molen staan
Dan zweer ik in die stond
Nooit ga ik van die piek vandaan
Waar ik mijn vrouwtje vond.

Refrein

DE COLORES

$\text{♩} = 60$

1. De co - lo - res, de co - lo - res se vis - ten los
 2. De co - lo - res, sí, de blan - co y ne - gro y
 3. De co - lo - res de - co - lo - res son e - sos pai -

cam - pos en la pri - ma - ve - ra. De co -
 ro - jo, y a - zul y cas - ta - ño. Son co -
 sa - jes que vis - ten la au - ro - ra. De co -

lo - res, de co - lo - res son los pa - ja - ri - tos que
 lo - res, son co - lo - res de gen - te que rí - e, y es -
 lo - res, de co - lo - res son las ma - ra - vi - llas que el

vie - nen de a - fue - ra. De co - lo - res, de co -
 tre - cha la ma - no. Son co - lo - res, son co -
 sol a - te - so - ra. De co - lo - res, de co -

lo - res es el ar - co i - ris que ve - mos lu - cir.
lo - res de gen - te que sa - be de la li - ber - tad.
lo - res es el ar - co i - ris que ve - mos lu - cir.

Estribillo

Y por e - so los gran - des a - mo - res de

mu - chos co - lo - res me gus - tan a mí.

Y por e - so los gran - des a - mo - res de

mu - chos co - lo - res me gus - tan a mí.

DE KIKKER

Aan den oever van de Dijle,
Diep verscholen in het riet,
Zat een kleine jonge kikker
Bij zijn moeder op de knie!

"Ziet ge daar" zo sprak de moeder,
"Ziet ge daar dien ooievaar,
't Is de moord'naar van uw vader,
Hij vrat hem op met huid en haar".

"Potverblomme", sprak de kleine,
"Heeft die rekel dat gedaan
Als ik groot en sterk zal wezen
Zal ik hem 't onderst boven slaan!"

" 'k Heb zoveel u nog te zeggen
Maar ge zoudt het niet verstaan
'k Zal u in uw bedje leggen..."
En daarmee is 't lied gedaan.

DAAR WAS LAATST EEN MEISJE LOOS

Daar was laatst een meisje loos,
Die wou gaan varen, die wou gaan varen,
Daar was laatst een meisje loos,
Die wou gaan varen als lichtmatroos.

Zij moest klimmen in de mast,
Maken de zeilen, maken de zeilen,
Zij moest klimmen in de mast,
Maken de zeilen met touwtjes vast.

Maar door storm en tegenweer,
Sloegen de zeilen, sloegen de zeilen,
Maar door storm en tegenweer,
Sloegen de zeilen van boven neer.

"Och, kapiteintje, sla me niet,
Ik ben uw liefje, ik ben uw liefje,
Och, kapiteintje, sla me niet
Ik ben uw liefje zoals gij ziet"

Zij moest komen in de kajuit,
Kreeg een pak ransel, kreeg een pak ransel,
Zij moest komen in de kajuit,
Kreeg een pak ransel en toen was 't uit.

DE HEUVELJES VAN ERIKA

De heuveltjes van Erika, een bron van fantasie
De speeltuin voor de handigen, een pretpark vol plezier
Wie er eens heeft van genoten, komt beslist nog eens terug
Voor vrienden altijd plaats op één of andere heuvelrug

Refrein

*De heuveltjes van Erika zijn een streling voor het oog
Je klimt er met het grootste gemak, oh ja
En komt vanzelf omhoog
Het is volop romantica op de heuveltjes van Erika*

Want de heuveltjes van Erika staan dag en nacht in bloei
Het toppunt van de heerlijkheid nog steeds in volle groei
Iedereen kan er genieten van de schoonheid der natuur
Het ligt er voor het grijpen en 't is helemaal, helemaal niet duur

Refrein

De heuveltjes van Erika zo heerlijk en zo puur
Een voorbeeld van natuurlijkheid en zorg voor de natuur
Als je er eens hebt van genoten laat het je nooit meer los
Een streling voor de zinnen vlakbij het lindebos

Refrein (2x)

DE LICHTJES VAN DE SCHELDE

De tijd zit erop en we varen naar huis
Het duurt nog maar enkele weken
Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis
Dan zullen w'elkander weer spreken
Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf
Kijk 's avonds maar goed in de krant
Dan weetje precies waar ik ben en ik blijf
Voordat ik terug ben in 't land

Refrein

*Zie ik de lichtjes van de Schelde
Dan gaat mijn hart wat sneller slaan
Ik weet dat jij op mij zult wachten
En datje aan de kaai zult staan
Zie ik de lichtjes van de Schelde
Is 'tof ik in je ogen kijk
Die zo heel veel liefs vertellen
Dan ben ik als een prins zo rijk*

Je weet wel m'n schat dat ik veel van je hou
Dat hoef ik jou niet te verklaren
Een zeeman is dol op z'n kroost en z'n vrouw
Maar toch wil hij altijd weer varen
En heeft soms de zee iets verkeers met me voor
En krijg ik voorgoed averij
Denk dan aan de kind'ren en sla je erdoor
Maar spreek hun dan dikwijls van mij.

Refrein

DER LINDENBAUM**Frans Schubert**

Am Brunnen vor dem Tore
da steht ein Lindenbaum,
ich träumt' in seinem Schatten
so manchen süßen Traum.

Ich schnitt in seine Rinde
so manches liebe Wort;
es zog in Freud' und Leide
zu ihm mich immer fort.

Ich muß' auch heute wandern
vorbei in tiefer Nacht,
da hab' ich noch im Dunkel
die Augen zugemacht.

Und seine Zweige rauschten,
als riefen sie mir zu:
„Komm her zu mir, Geselle,
hier find'st du deine Ruh!"

Die kalten Winde bliesen
mir grad ins Angesicht,
der Hut flog mir vom Kopfe,
ich wendete mich nicht.

Nun bin ich manche Stunde
entfernt von jenem Ort,
und immer hör' ich's rauschen:
Du fändest Ruhe dort!

W. Müller.

DE SMOKKELAAR

refr.:

*Hij was een smokkelaar
Die diep in de nacht
Steeds weer zijn smokkelwaar
De grens over bracht
Klein was het smokkelloon
En groot het gevaar
Zo is het leven van een smokkelaar*

Een jonge blonde grenskomies
Deed trouw zijn plicht als mens
Straks trouwde hij met Annelies
De liefste van de grens
Toch was er nog een groot bezwaar
Hij heeft het nooit ontkend
Haar vader stond al jarenlang
Als smokkelaar bekend

refr.

En op een bange winternacht
Is het opeens geschied
Hij zag een bende smokkelaars
En riep: halt of ik schiet
Een smokkelaar sloeg op de vlucht
Hij schoot en wat was dat
Zwaar gewond lag op de grond
De vader van zijn schat

refr.

DE SPAANSE VLUCHTELING

Nooit heb 'k een mens of een dier iets misdaan,
'k deed altijd goed.
Nu is mijn land plots in oorlog gegaan,
ov'ral stroomt bloed.
Al wat 'k bezat ben ik kwijt,
niemand weet hoe ik lijd.

Refrein:

*Ik zwerf verlaten weer langs de straten
'k kan 't leven haten, welk droevig ding.
Niets wat mij spaarde, een hel is d'aarde
Zie mij aan, arme Spaanse vluchteling.*

'k Zie nacht op nacht bommen vallen op straat,
angstkreet weerklinkt,
vuur, moordend staal en het wreed resultaat.
Dood en verminkt,
niemand op aard beseft,
hoe zwaar het lot ons treft.

Refrein

Ik heb gesmeekt, 'k heb gehuild en gezucht.
't Hielp niet oh neen,
doodsangst nabij ben 'k mijn land uit gevlucht.
Smart bleef m'alleen,
u die 'k heb lief gehad, D
rust daar nu in het graf.

Refrein

DIE STELLENBOSCHSE KERLS

Bobbejaan klim die berg so haastig en so lustig
Bobbejaan klim die berg so haastig en so lustig
Bobbejaan klim die berg om die Rooinek te vererg
Hoera vir die Boer, hoera!

Refrein

*Je moe nie huil nie, je moe nie treur nie
Die Stellenboschse kerls kom weer (bis)*

Bobbejaan sluip die dal so haastig en so lustig (bis)
Bobbejaan sluip die dal om die Rooinek 't overval
Hoera vir die Boer, hoera!

Refrein

Bobbejaan kruip die haag so haastig en so lustig (bis)
Bobbejaan kruip die haag om sie Rooinek te verjaag
Hoera vir die Boer, hoera!

Refrein

DROMEN ZIJN BEDROG

Steeds als ik je zie lopen
Dan gaat de hemel een klein beetje open
Sterren je laat ze verbleken
Met je ogen die altijd stralen
Jij kan de zon laten schijnen
Want je loopt langs en de wolken verdwijnen
En als je lacht, lacht heel de wereld mee

Refrein

*De meeste dromen zij bedrog
Maar als ik wakker wordt naast jou dan droom ik nog
Ik voel je adem en zie je gezicht
Je bent een droom die naast mij ligt
Je kijkt mij aan en rekt je uit
Eén keer in de zoveel tijd komen dromen uit.*

Oh jij moet me één ding beloven
Laat me nog lang in m'n dromen geloven zelfs als je even niet hier bent
Blijf in m'n slaap dan bij me
En als de zon weer gaat schijnen
Laat dan dat beeld dat ik heb niet verdwijnen
Als je zou gaan neem je m'n dromen mee

Refrein

THE DRUNKEN SAILOR

What shall we do with the drunken sailor (x3)

Early in the morning

Chorus:

Hooray! And up she rises (x3)

Early in the morning

Put him in the scuppers with a hosepipe on him (x3)

Early in the morning

Chorus:

Put him in the long boat until he's sober (x3)

Early in the morning

Chorus:

Tie him by the legs in a running bowline (x3)

Early in the morning

Chorus:

EEN VROLIJK LENTELIED

Refrein

*Daar is de lente, daar is de zon
Bijna, maar ik denk dat ze weldra zal komen
De fallus impudicus staat al in bloei
En de blaadjes krijgen bomen*

M'n vrouw en m'n kat zijn allebei krols
Het valt me moeilijk ze rustig te houden
Ik zal binnenkort weer een heleboel
Nesten moeten bouwen

Refrein

De bloempotten barsten open met een
Knal en de meisjes ontbloten de kuiten
De bouwvakkers hebben na 'n rare tijd
Weer iets om naar te fluiten

Refrein

*Daar is de lente, daar is de zon
Bijna, maar ik denk dat ze weldra zal komen
De fallus impudicus staat al in bloei
En de klokken vertrekken naar Rome*

ES GIBT KEIN BIER AUF HAWAII

Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein bier,
drum fahr ich nicht nach Hawaii, drum bleib' ich hier.
Es ist so heisz auf Hawaii, kein kühler Fleck
und nur vom Hula - Hula geht der Durst nicht weg.

GROOTVADERS KLOK

Mijn grootvaders klok was een zeer grote klok
Daarom hing ze ook niet aan de muur
Doch ze stond op de grond meer dan negentig jaar
Ze wees ons heel nauwkeurig het uur
Omdat hij werd verwacht werd de klo-ok reeds gebracht
Die men zacht'kens naar binnen toe droeg

Refrein:

*Maar op-eens, toen, was 't met haar gedaan
En voorgoed is ze stil blijven staan
En ze tikte maar altijd voort tik tak tik tak
Altijd maar dag en nacht tik tak tik tak
Tot op-eens, ze, stil is blijven staan
Toen mijn grootvader heen is gegaan*

Als kind was het hem steeds zijn grootste plezier
De beweging der slinger te zien
Toen hij man was en vreugd of verdriet werd zijn deel
Dan wist ook deze klok dat misschien
Want toen hij voor het eerst met zijn bruid binnentrad
Ze met slaan hun haar hulde toedroeg.

Refrein

De wekker die jarenlang stil was geweest
Liep opeens in het holst van de nacht
Men begreep dat het eind van de klok nu toch kwam
En zij tikte zo langzaam en zacht
Toen voor eeuwig Grootva dan ook ingesluimerd was
Had ook zij van het leven genoeg.

Refrein:

HEIMWEE DOET ONS HART VERLANGEN

Heimwee doet ons hart verlangen
Naar de heimat onzer jeugd
Naar de bronzen klokke-zangen
Zwaar van rouw of hel van vreugd
Zangen uit den oude toren
Hij die waakt en verre schouwt
Over 't dorpje droomverloren
Kronk'lend aan zijn voet gebouwd.

Heimwee doet ons hart verlangen
Naar de geur van brem en hei
Naar de weiden mist omhangen
Op een morgen in de mei
Heimwee naar het blonde koren
Naar het dennenbos vol peis
Naar de vennen, stijf gevoren
Waar wij slieden op het ijs.

Heimwee doet ons hart verlangen
Naar de ouderlijke haard
Naar zijn rust, niet te vervangen
Met zijn vrede wel bewaard
Heimwee naar de zomerwinden
Heimwee naar hun zoet geruis
In de kruin der groene linden
Voor ons oude pannenhuis.

HET IS EEN NACHT

Je vraagt of ik zin heb in een sigaret
't Is twee uur 's nachts, we liggen op bed
In een hotel in een stad waar niemand ons hoort
Waar niemand ons kent en niemand ons stoort
Op de vloer ligt een lege fles wijn
En kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn
Een schemering, de radio zacht
En deze nacht heeft alles, wat ik van een nacht verwacht

Refrein.

*Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet
Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied
Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik 'm nooit beleven zou
Maar vannacht beleef ik 'm met jou, ohwoohohoo*

Ik ben nog wakker en ik staar naar het plafond
En ik denk aan hoe de dag lang geleden begon
Het zomaar er vandoor gaan met jou
Niet wetend waar 't ergens eindigen zou
Nu lig ik hier in een wildvreemde stad en heb net de nacht van m'n leven
gehad
Maar helaas er komt weer licht door de ramen hoewel voor ons de wereld
vannacht heeft stilgestaan

Refrein.

Maar een lied blijft slechts bij woorden, de film is in scène gezet
Maar deze nacht met jou is levensecht

Refrein.(2x)

Ja vannacht beleef ik 'm met jou, howoohoho
En ik hou alleen nog maar van jou
En ik hou alleen nog maar van jou

HOME ON THE RANGE

Oh give me a home, where the buffalo roam
Where the deer and the antelope play
Where seldom is heard, a discouraging word
And the skies are not cloudy all day.

Home, home on the range
Where the deer and the antelope play
Where seldom is heard, a discouraging word
And the skies are not cloudy all day.

How often at night, when the heavens are bright
With the light of the glittering stars
Have I stood amazed, and have asked as I gazed
If their glory excels that of ours.

De taak van de zon, die reeds heel vroeg begon
Is volbracht en stil nadert de nacht
De mensen zijn moe, van het dagelijks gedoe
En ze zoeken in rust nieuwe kracht

Keerzang
Slaap zacht en vergeet
Dat langs dromen het levenspad gaat
En droom van een reis, naar het aards paradijs
Waar geen angst voor de toekomst bestaat.

HOOG OP DEN GELEN WAGEN

Hoog op de gele wagen
Rijd ik langs berg en dal.
Lustig de kleppers draven,
Blij klinkt het hoorngeschal.
Water en wouden en weiden,
Stromen zo krachtig en vrij;
Ik kan van uw schoon haast niet scheiden,
Maar 't gaat voorbij, voorbij.
Ik kan van uw schoon haast niet scheiden,
Maar 't gaat voorbij, voorbij.

Bassen, violen en fluiten
Zingen door dorpen blond.
Vrolijke frisse kornuiten
Springen om de linde in 't rond.
Mee danst het blad in de winden,
Zwierend en zwaaiend jochei!
Hoe graag bleef ik daar bij de linde,
Maar 't gaat voorbij, voorbij.
Hoe graag bleef ik daar bij de linde,
Maar 't gaat voorbij, voorbij.

EEN HUTJE OP DE HEIDE

Ik vraag alleen een hutje op de heide
Daarbij een meisje en dat ben jij
Een zalig leven zal ik je geven
Heel dicht bij mij in ons hutje op de hei

Ik vraag alleen een stil geluk tezamen
Een kinderlach die hoort erbij
Jij blijft geborgen voor al m'n zorgen
Heel dicht bij mij in ons hutje op de hei

De grote stad trekt mij niet aan
Het is er druk, men gaapt je aan
Maar op de hei daar vind ik rust
En niemand ziet er hoe vaak ik je kus

Ik vraag alleen een hutje op de heide
Daarbij een meisje en dat ben jij
Een zalig leven zal ik je geven
Heel dicht bij mij in ons hutje op de hei

Ik vraag alleen een stil geluk tezamen
Een kinderlach die hoort erbij
Jij blijft geborgen voor al m'n zorgen
Heel dicht bij mij in ons hutje op de hei

IK HEB ZO WAANZINNIG GEDROOMD*Refrein**Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd**Ik was zo mooi, mooi, mooi**'t Was echt niet gewoon**Iedereen riep: Hieperdepiep!**Daarna werd ik gekust en gekroond**Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd**Ik werd met ka-ka-ka-kado's overstroomd**Iedereen zei: Hou je van mij?**Wa-waanzinnig, maar heerlijk gedroomd*

Eens in het jaar

Dan droom je zo raar

Dat je 't niet gauw vergeet

Zilver en zang

Een zoen op je wang

Iedereen wil met je mee

Bij het ontwaken bedenk je beschroomd

Niemand vertellen wat ik heb gedroomd

Refrein

Diep in de nacht

Totaal onverwacht

Duizelt je hoofd van geluk

Iedereen lacht

En alles wordt licht

Als men een ster voor je plukt

Bij het ontwaken bedenk je beschroomd

Niemand vertellen wat ik heb gedroomd

Refrein

IK STA OP WACHT

Refrein:

*Ik sta op wacht, en denk aanjou
Je schreef mij af, bleef mij niet trouw
Ook 'n soldatenhart is niet van steen
Waarom schreef jij die brief en liet je mij alleen
Ik sta op wacht, mijn hart doet pijn
Als ik verlof krijg staat er niemand aan de trein*

Ik had gehoopt dat jij op mij zou wachten
Maar jij kreeg plotseling and're gedachten
'k Heb me in jou vergist mijn Marjolijn
Het valt niet mee om weer alleen te zijn

Refrein:

Bij de kazernepoort sta ik nu stil te dromen
Ik zie daar meisjes gaan en ook weer komen
Jij bent er niet meer bij mijn Marjolijn
Zo als het was zo zal het nooit meer zijn.

Refrein:

JOU HERKEN IK MET GESLOTEN OGEN

Eenzaam liep ik door de straten, daar zag ik een schaduw staan
Toen zijn alle lichten uitgegaan, maar ik wist waarom mijn hart
Zo snel zo snel ging slaan

refrein:

*Jou herken ik met gesloten ogen, zonder licht in diepe duisternis
Jou herken ik met gesloten ogen want mijn hart zegt wie het is*

Velen kussen vaak bij maanlicht, anderen als de zon weer lacht
Jou wil ik wel alle uren kussen, als je wilt ook midden in de nacht

Refrain

Lalalalalalalalalala

Lalalalalalalala

Jou herken ik met gesloten ogen

Want mijn hart zegt wie het is

Want mijn hart zegt wie het is

KEMPENLAND

Kempenland, aan de Dietse kroon
Wonderfrisse perel;
Kempenland, welig zoete woon
Van de koene kerel.

Op de heide gloort de zon
Ons zo stralend tegen,
Of uit frisse hemelbron
Ruist zo vro de regen.

Op de heide waait de wind
Vrij van haag en heg,
Op de heide waait de wind
Alle zorgen weg!

Op de heide Staat een huis
Rondom in het lover,
Wolken blank of grauw als gruis
Trekken traag daarover.

Op de heide zoete meid,
Hebt ge mij verkoren
Bij de gagel voor altijd,
Mij uw trouw gezworen.

Kempisch volk, zo vroom en blij
Schoon van ziel en lijve,
Harde tijden gaan voorbij
Maar een volk moet blijven.

'K HEB MIJN WAGEN VOLGELADEN

'k Heb mijn wagen volgeladen,
vol met oude wijven;
toen ze op de mar(re)kt kwamen
begonnen zij te kijven.
Nu neem ik van mijn levensdagen
geen oude wijven op mijn wagen.
Hop, paardje, hop!

'k Heb mijn wagen wolgeladen,
vol met oude mannen;
toen ze op de mar(re)kt kwamen
gingen zij samenspannen.
Nu neem ik van mijn levensdagen
geen oude mannen op mijn wagen.
Hop, paardje, hop!

'k Heb mijn wagen volgeladen,
vol met jonge meisjes;
toen ze op de mar(re)kt kwamen
zongen zij als sijsjes.
Nu neem ik van mijn levensdagen
steeds jonge meisjes op mijn wagen.
Hop, paardje, hop!

LAAT HET GRAS MAR GROEIEN

Elke zomer weer hetzelfde liedje
 Het begon al in mijn kindertijd
 Elke zaterdag riep vader : hé, daar, Sam
 't Wordt tijd dat je het gras afrijdt

Al mijn vrienden waren aan 't genieten
 Van vakantie en het mooie weer
 En ik liep daar te zweten als een beer
 Ik dacht : dit is de laatste keer

Refrein

*Laat het gras maar groeien. Laat het gras maar groeien
 Laat het gras maar groeien. Rij het nooit meer af
 Laat het gras maar groeien. Laat het gras maar groeien
 Ne, ik rijd het nooit meer af*

Al mijn vrienden reden met een brommer
 En ik zei: vader, ik word nu zestien
 Krijg ik dan ook zo'n prachtige racemachine
 Mijn vader zei : we zullen zien
 Maar mijn moeder vond dat te gevaarlijk
 Ze zei : ik heb iets vel beter gezien
 Dus op de tiende april viel ik omver
 Daar stond een turbo-grasmachine

Refrein

En in de liefde was het ook niet alles
 Want alle meisjes waarmee ik begon
 Die hadden één voor één dezelfde droom
 Een huis met een immens gazon
 Ik dacht : dat kan toch niet meer waar zijn
 Ik verhuis nog eens naar de woestijn
 En niemand luistert naar mijn refrein

Refrein

Mijn vader zei : je moet karakter kweken
 Het wordt tijd voor een vakantiejob
 Bij KV Mechelen mag jij het gras afdoen
 De hemel viel toen op mijn kop

Refrein

LEVEN NA DE DOOD

Of je Christen, Zen Boeddhist bent, Islamiet of Jood
 Er is leven, er is leven na de dood
 Rij dus rustig door oranje en geef extra gas bij rood
 Er is leven, er is leven na de dood

refr.:

*Na de dood, (na de dood), na de dood, (na de dood)
 Er is leven, er is leven na de dood*

Eet gerust wat Engels rundvlees bij je groente of op brood
 Er is leven, er is leven na de dood

Als je weg wilt uit Tirana, pak eens voor de gein de boot
 Er is leven, er is leven na de dood

refr.

Volgens m'n vader in de hemel is het alle dagen feest
 En m'n vader kan het weten, want die is er geweest

Wat kon Seedorf nou gebeuren toen hij van elf meter schoot
 Er is leven, er is leven na de dood
 Steek je snikkel zonder rubber in een hetero of een poot
 Er is leven, er is leven na de dood

refr.

Heb je je doodsangst overwonnen
 Wordt het alle dagen feest
 Dus vandaag maar vast begonnen
 Voor je 't weet, ben je er geweest

refr.(2x)

Er is leven, er is leven na de dood (2x)

LIED VAN MIJN LAND

Lied van mijn land 'k zal u altijd horen
uit alle dalen der herinnering,
over de heuv'len van ruisend koren
en de rivier in haar steigering.

Keerzang:

*Liefelijk land, in de bruisende horen
hoor ik u Vlaand'ren en zing en zing.
Liefelijk land, in de bruisende horen
hoor ik u Vlaand'ren en zing en zing.*

Lied van mijn land 'k zal u altijd horen
uit alle dorpen in de deemstering,
en uit de warmte der huizen ronde de toren
onder de huif van de zomerwind.

Keerzang

Lied van mijn land 'k zal u altijd horen,
lied van verlangen en vertedering,
dat met de kind'ren altijd herboren,
zacht met de doden tot zaad verzinkt.

Keerzang

LIEFDE IS EEN KAARTSPEL

Charmes had je bij de vleet
 Brandend wist ik wat je deed
 Maar mijn huid verlangde
 Naar die wilde handen
 Ik was gewoon van streek

Ook al zag ik jou bij anderen staan
 Ook al ging je met hun aan de haal
 Ik wou en zou je krijgen
 Je aan mijn degen rijgen
 Al speelde ik met vuur

refr.:

*Liefde is een kaartspel met jokers en pokers
 Liefde is een steekspel van geven en nemen
 Liefde is een kaartspel van dames en heren
 Liefde is een kansspel voor winnaars zoals jij*

Passie won van tederheid
 Furie van gezelligheid
 Wou je mij verslinden
 Zonder je te binden
 Mij raak je nooit meer kwijt

Ook al ga je graag je eigen gang
 Jou verlaten maakt me niet meer bang
 Ik wil en zal je krijgen
 Je aan mijn degen rijgen
 Al speel ik nog met vuur

refr.

Jij en ik, jij of ik, jij met die 'k weet het niet(?), het is genoeg
 Speel je niet, speel je wel, speel je spel, jij bent harten troef

*Liefde is een kaartspel met jokers en pokers
 Liefde is een steekspel van geven en nemen
 Liefde is een kaartspel van dames en heren
 Liefde en kansspel voor winnaars zoals wij*

LIMBURG ALLEIN

Dao, woo ich geboare bin
Woo m'n awwesjhoes nog steijt
De taal, die ich toch zo gouwd kin
Woo ich haw mien leijf en leijd
Limburg, Limburg allein
Dao geit niks boave
Zo is t'r mer ein.
Es mie awd Limburg,
Limburg allein
Dao geit niks boave
Zo is t'r mer ein.

Gaon ich nao de vreamde hear
Of wiet oet Limburg weg
Heur ich immer toch zo gear
't Gowd, 't kaod, 't slech.
Limburg, Limburg allein
Dao geit niks boave
Zo is t'r mer ein.
Es mie awd Limburg,
Limburg allein
Dao geit niks boave
Zo is t'r mer ein.

Zeuk ich mich e maedje oet,
Is dat e Limburgs keindj.
Dao wo ich mich aanvertroew,
en nörgens e baeter vinj.
Limburg, Limburg allein
Dao geit niks boave
Zo is t'r mer ein.
Es mie awd Limburg,
Limburg allein
Dao geit niks boave
Zo is t'r mer ein.

MARINA

In Spanje, in het zonnige Sevilla
 Daar woont 'n lieve schat, ze heet Marina
 Ze danst er in 't café "La Cucaracha"
 't Is daarom 's avonds altijd even vol
 Je vindt er praktisch iedere torero
 Die zwaaien dan geestdriftig hun sombrero
 En roepen luid : Marina, yo te quiero!
 Zo brengt ze iedereen het hoofd op hol

Refrein:

*Marina, Marina, Marina
 Kom dans nog 'n keertje voor mij
 Marina, Marina, Marina
 Dan maak je mijn hartje zo blij
 Als ik jou zie draaien, met je rokken zwaaien
 Dan sta 'k in lichter laaie, dat doet mijn temp'rament
 Wil jij met mij trouwen, ik zal 'n nestje bouwen
 Het zal je nooit berouwen, wanneer jij bij me bent*

De centjes bleven steeds maar binnen stromen
 Want elke Don José bleef daar graag komen
 Voor hen was zij het meisje van hun dromen
 Maar toch ging zij met geen van allen mee
 Tenslotte dorst het één van hen te wagen
 Marina om haar handje te gaan vragen
 Haar antwoord maakte hem totaal verslagen
 Ze zei: Ik trouw de baas van het café.

Refrein:

MOOI 'T LEVEN IS MOOI

Een ongeval is zo gebeurd
 Een botsing een knal
 Al m'n dromen verscheurd
 'k Zag nog nooit zoveel sterren
 In een nacht
 En toch had ik geluk
 Want mijn hart bleef intact
 Nu zie ik het leven door een roze bril
 En alle problemen lijken zo gering
 Zelfs de sombere dagen
 Bedroeven me niet
 En de ruisende regen
 Klinkt als muziek
 Want ik ben toch zo blij
 Dat ik opnieuw kan zingen

Refrein

*Mooi 't leven is mooi
 Zolang er zon muziek en kinderen zijn
 Mooi 't leven is mooi
 Zolang ik kan bewegen en liefde geven
 Mooi 't leven is mooi
 Ondanks de tegenslagen, zorgen en pijn
 Mooi 't leven is mooi
 Zolang er zon muziek en kinderen zijn*

De ochtendzon schijnt door het raam
 En ik heb weer zo'n zin
 Om op te staan
 Kind'ren te zien
 Die naar school toe gaan
 Piano te spelen en door te gaan
 Nu zie ik het leven door een roze bril
 En alle problemen lijken zo gering
 Zelfs de sombere dagen
 Bedroeven me niet
 En de ruisende regen
 Klinkt als muziek
 Want ik ben toch zo blij
 Dat ik opnieuw kan zingen

Refrein 2x

MY BONNIE

My Bonnie is over the ocean
My Bonnie is over the sea.
My Bonnie is over the ocean,
oh, bring back my Bonnie to me, to me

Refrein:

*Bring back, oh bring back,
oh bring back my Bonnie to me, to me.
Bring back, oh bring back,
oh bring back my Bonnie to me, to me*

Oh, blow ye winds over the ocean,
Oh, blow ye winds over the sea.
Oh, blow ye winds over the ocean
and bring back my Bonnie to me, to me -

Refrein:

Last night as I lay on my pillow,
Last night as I lay on my bed,
Last night as I lay on my pillow,
I dreamt that my Bonnie was dead, was dead.

Refrein:

The winds have blown over the ocean,
The winds have blown over the sea,
The winds have blown over the ocean
and brought back my Bonnie to me, to me

OCH WAS IK MAAR

Och was ik maar bij moeder thuisgebleven
Och was ik maar met jou niet meegegaan
Och had ik naar jouw ogen niet gekeken
Dan had m'n hart nu niet zo'n pijn gedaan
Ik kan niet slapen en niet eten want ik kan je niet vergeten
Met je rode mond
Je blauwe ogen
Je haar zo blond
Och was ik maar bij moeder thuisgebleven
Och was ik maar met jou niet meegegaan

Toen ik van verlof kwam trof ik in de trein
't Allerliefste meisje
Die mooie Madeleine
'k Heb m'n hart verloren
Zij gaf mij haar woord
Maar gist'renavond stond ze met een ander aan de poort

Och was ik maar bij moeder thuisgebleven
Och was ik maar met jou niet meegegaan
Och had ik naar jouw ogen niet gekeken
Dan had m'n hart nu niet zo'n pijn gedaan
Ik kan niet slapen en niet eten want ik kan je niet vergeten
Met je rode mond
Je blauwe ogen
Je haar zo blond
Och was ik maar bij moeder thuisgebleven
Och was ik maar met jou niet meegegaan

Och was ik maar bij moeder thuisgebleven
Och was ik maar met jou niet meegegaan

AVONDLIED

O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om U te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken U voor wat we ontvingen,
Wij vragen, Heer, verlaat ons niet !

Refrein:

*Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreë !*

Gij hebt dezen dag ons gegeven
En ons bewaard gezond en blij;
Uw engel is ons bijgebleven
En heeft gewandeld aan ons zij!
We deden goed met uw genaden;
We leerden menig wijzen raad.
Eenieder heeft door woord en daden
Zijn makkers broederlijk gebaat!

Refrein

OH HEIDEROOSJE

refrein:

*Oh heideroosje
Wat ben je mooi
Oh heideroosje
In je lentetooi
Ik pluk dit roosje
En geef het jou
M'n heideroosje
Schenk jij je hartje nou*

Op de groene heide door het mulle witte zand
Wandelt blij gezind een jeugdig paartje hand in hand
Vriendelijk schijnt het zonlicht en verwarmt hun jong geluk
Daar plukt hij een roosje en meteen zingt hij verrukt

refrein

Schemering daalt, de heide glanst in het licht der zil'vren maan
Als de twee geliefden ingelukkig huiswaarts gaan
Heideroosjes klopt vol vreugde oh zo luid
Als de jonge man haar teder in zijn armen sluit

*Oh heideroosje
Nu ben je blij
Oh heideroosje
Maar ook nooit meer vrij
Want voor dat roosje
Dat ik je gaf
M'n heideroosje
Stond jij je hartje af*

OH WHEN THE SAINTS

Oh, when the saints
Oh, when the saints
Oh, when the saints go marching in
Oh Lord, I want to be in that number
When the saints go marching in

Oh, when the sun
Oh, when the sun
Oh, when the sun will ever shine
Oh Lord, I want to be in that number
When the saints go marching in

Oh, when the noon
Oh, when the noon
Oh, when the noon will ever be
Oh Lord, I want to be in that number
When the saints go marching in

Oh, when the saints
Oh, when the saints
Oh, when the saints go marching in
Let's all get together and join in
When the saints go marching in

ONZE LIEVE VROUW VAN VLAANDEREN

Liefde gaf U duizend namen
Groot en edel, schoon en zoet
Maar geen een die 't hart der Vlamen
Even hoog verblijden doet
Als de naam, O, Moeder Maagd
Dien Gij in ons landje draagt
Schoner klinkt hij dan al d'andren
Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen

Waar men ga langs Vlaamsche wegen
Oude hoeve, huis of tronk
Komt men u, Maria, tegen
Staat Uw beeltenis te pronk
Lacht ons toe uit lindegroen
Bloemenkrans, of blij festoen
Moge 't nimmer hier veranderen
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaanderen

Blijf in 't Vlaamsche harte tronen
Als de hoogste Koningin
Als de beste moeder wonen
In elk Vlaamsch huisgezin
Sta ons bij in allen nood
Nu en in het uur der dood
Ons, uw kindren, maar ook d'anderen
Liefste Lieve Vrouw van Vlaanderen

O MIJN KEMPEN

Geen land ook ter wereld, hoe schoon of hoe rijk
Is 't land van mijn harte, mijn heimat gelijk.
Hier zaaiden ons handen en groeit er ons brood,
Hier vinden wie gingen de rust in de dood.
Hier stap'len de wolken kastelen opeen,
En giert er een Noordzee heur wind om ons heen!
Hier jubelt de zomer in heide en ven;
Hoe heerlijk de Kempen, zo schoon ik niets ken!

Refrein:

*O mijn Kempen, ja mijn Kempen!
O mijn enig heimatland
En waarvoor een vlam van liefde
Eeuwig in mijn harte brandt!*

Hier malen de molens de rust over 't land,
Verdolen de wegels in 't stuivende zand.
Hier heersen de vlakten en ruiselt ons lied,
Beklemmen geen verten het vrije verschiet.
Het goud van uw zandzee, het purper der hei
Het tovert visioenen van wellust in mij.
Van dennen en berken, van berken en den,
Hoe heerlijk de Kempen, zo schoon ik niets ken!

Refrein:

OP DE PURP'REN HEI

In de stille kempen, op de purp'ren hei,
Staat een eenzaam huisje, met een kerk erbij.
En een zomeravond, in gedroom alleen,
Kwam ik ongeweten langs dit huisje heen.

Keerzang:

*Hoe schoon nog de wereld, de zomerse hei,
Dat is hier op aarde de hemel voor mij!
Hoe schoon nog de wereld, de zomerse hei,
Dat is hier op aarde de hemel voor mij!*

In het eenzaam huisje, zat een meisje ach !
Lijk ik nergens anders ooit een meisje zag !
Door het venster keek ze mij verlegen aan,
Schoof 't gordijntje toe en is maar opgestaan

Keerzang:

Maar wat heeft de liefde, ook hier niet verricht !
Want nu schuift 't gordijntje nooit nog voor me dicht !
Door het open venster, dat men vroeger sloot,
Lach ik op ons kindje op zijn moeders' schoot.

Keerzang:

QUE SERA SERA

Toen ik een heel klein meisje was
 Vroeg ik mijn moeder : Wat zal ik zijn ?
 Zal ik heel knap zijn en wordt ik rijk ?
 Weet jij wat zij toen zei :

Refrein

*Que sera sera
 Wat zijn moet, dat zal zo zijn
 De toekomst die blijft geheim
 Que sera sera
 Wat moet zijn, zal zijn.*

En toen ik al wat groter was
 Vroeg ik de juffrouw : Wat zal ik doen ?
 Wordt ik artiste of stewardess ?
 Haar wijze raad was toen :

Refrein

Toen ik mijn hart verloren had
 Vroeg ik mijn liefste : Weet jij wat ons wacht ?
 Zal de zon schijnen, dag in dag uit ?
 Mijn liefste zei toen zacht :

Refrein

En nu ik zelf al kinderen heb
 Vragen ze : Moeder, wat zal ik zijn ?
 Zal ik heel knap zijn en wordt ik rijk ?
 Mijn antwoord zal steeds zijn :

Refrein

SANTA LUCIA

Sul mare luccica, l'astro d'argento,
Placida-e l'onda, prospero-e-il vento.
Venite all' agile, barchetta mia,
Santa Lucia, Santa Lucia. 2x

Con questo zeffiro, cosi soave,
Oh, com' e bello, star su la nave.
Su passeggeri, venite via,
Santa Lucia, Santa Lucia. 2x

O dolce Napoli, o suol beato,
Ove sorridere, volle-il creato.
Tu sei l'impero, dell' armonia,
Santa Lucia, Santa Lucia. 2x

Venite all'agile barchetta mia!
Santa Lucia, Santa Lucia. 2x

SCHÖN IST DIE JUGEND

Schön ist die Jugend bei frohen Zeiten, schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr.

Drum sag' ich's noch einmal: schön ist die Jugend bei frohen Zeiten, schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr.

Bald wirst du müde, durch's Leben schreiten Um dich wird's einsam, im Herzen leer

Es blühen Rosen, es blühen Nelken; es blühen Rosen, sie welken ab.
Drum sag' ich's nocheinmal: schön ist die Jugend bei frohen Zeiten, schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr.

Ich hab' ein'n Weinstock und der trägt Reben, und aus den Reben fließt süßer Wein.
Drum sag' ich's nocheinmal: schön ist die Jugend bei frohen Zeiten, schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr.

Man liebt die Mädchen bei frohen Zeiten, man liebt die Mädchen zum Zeitvertreib.
Drum sag' ich's nocheinmal: schön ist die Jugend bei frohen Zeiten, schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr.

Vergang'ne Zeiten komm'n niemals wieder, verschwunden ist das junge Blut.
Drum sag' ich's nocheinmal: schön ist die Jugend bei frohen Zeiten, schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr.

SMURFENLIED

Waar komen jullie toch vandaan?
Waar de smurfenhuisjes staan.
Hebben jullie ook een eigen taal?
Ja die smurfen wij allemaal.
Doen jullie iets wat wij niet durven?
Ja want wij zijn echte smurfen.
Dit is een lied met een leuk refrein, jullie zijn groot en wij zijn klein.
De fluitsmurf begint!
Tuut, tuut, tutututu, tuut, tuut, etc.
Ja zing maar na!
La, la, lalalala, la ...
En nu de tweede stem!
La, la, lalalala, la ...
En nu allemaal!
La, la, lalalala, la ...
Kunnen jullie door een waterkraan?
Wij kunnen door een waterkraan!
En ook door een sleutelgat?
Ja, ook door een sieutelgat!
Kunnen jullie op een blokfluit spelen?
Ja, daar kunnen wij ook op spelen!
Vinden smurfen dansen fijn?
Ja, maar alleen op dit refrein!
La, la, lalalala, la ...
- He, wie is daar verkeerd aan het smurfen!
- He, zing eens netjes mee! Yes, sir!
Waarom zijn de smurfen klein?
Omdat jullie groter zijn!
Gaan jullie met die muts naar bed?
Ja, die wordt niet afgezet!
Gaan jullie net als wij ook slapen?
Nee, wij moeten driemaal gapen!
Wat is jullie grootste wens?
Smurfen maar dat snapt geen mens!
La, la, lalalala, la...

'T HEUSKE

Wie ich nog ejungske waas, zoe van ejoar ofzes
Doa vong ich geer vanalles aan, en leet ich niks met res
Zoot ich aan mien trummelke en pakte mich e keukske
Den zag de man : doe duigeneet, ich zet dich in en heukske

Tralalalala (4x)

Wie ich al get groeter waas, de sjool waas verbie
Den hou ich geer wie eederein, e meedje aan mien zie
E knap gezeech en aardig kind met om de kop e deukske
Den sproak ich met det meedje aaf, in ein ofanner heukske

Tralalalala (4x)

Wie ich laater vrieje gonk, ich waas vol gooie mood
We noame afsjiet in de gank, ich weijet noch zoe goot
Opins versjien de sjoenpapa en zaag toon met e vieukske
Wat mot det met mien dochter noe, doa in det doester heukske

Tralalalala (4x)

Es ich ins bie Peetrus koam, en klop doa aan zien deur
Den zeeterjong körnst doe mer drin, dich steister hiel good veur
Dich hübst toch neemes koad gedoan, doa steit niks in mie beukske
Den zeg ich Petrus zet mich mer, met en engelke in en heukske

Tralalalala. (4x)

**'T IS ALTIJDLENTE IN DE OGEN VAN DE
TANDARTSASSISTENTE***Refrein**'t Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente**'t Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente**Voor de patiënten van d'assistente is het altijd lente*

Zij lacht naar mij
Ik lach naar haar en het is voorjaar
En het is voorjaar
Het maakt niet uit
Al raak ik al m'n tanden kwijt
Want het is lente, lente voor altijd

Refrein

Ik flos niet meer
En raak geen tandenstoker aan
Ook m'n tandenborstel laat ik rustig in m'n beker staan
Ik eet alleen maar suikerzoet
Ik snoep de hele dag maar raak
Want dan heb ik snel een gaatje
En een afspraak

Refrein

Zij lacht naar mij
Ik lach naar haar
En het is voorjaar
En het is voorjaar
Het maakt niet uit
Al raak ik al m'n tanden kwijt want het is lente, lente voor altijd

Refrein (2x)

'T KLEINE CAFÉ AAN DE HAVEN

De avondzon valt over straten en pleinen
De gouden zon zakt in de stad
En mensen die moe in hun huizen verdwijnen
Ze hebben de dag weer gehad
De neonreclame die knipoogt langs ramen
Het motregent zachtjes op straat
De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek
Uit een deur die nog wijd open Staat
Daar in dat kleine café aan de haven Daar zijn de mensen gelijk en tevrede
Daar in dat kleine café aan de haven Daar telt je geld of wie je bent niet
meer mee
De toog is van koper, toch ligt er geen loper
De voetbalclub hangt aan de muur
De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox
Een pilsje dat is er niet duur
Een mens is daar mens, rijk of arm, 't is daar warm
Geen "monsieur" of "madame", maar we
Het glas is gespoeld in het helderste water
Ja, 't is daar een heel goed café
De wereldproblemen die zijn tussen twee
Glazen bier opgelost voor altijd
Op de rand van een bierviltje Staat daar je
Rekening of je Staat in het krijt
Het enige wat je aan eten kunt krijgen
Dat is daar een hardgekookt ei
De mensen die zijn daar gelukkig gewoon
Ja, de mensen die zijn daar nog blij

TOM DOOLEY

Chorus

*Hang your head, Tom Dooley
Hang your head and cry
Killed poor Laura Foster (note 1)
And you know you're bound to die*

You took her on the hillside
And begged to be excused
You took her on the hillside
Then hid her clothes and shoes

You dug her grave four feet wide
Dug it three feet deep
Rolled the cold clay over her
And tromped it with your feet

[chorus]

Took her on the hillside
Stabbed with a knife (note 3)
Took her on the hillside
And then you took her life

[chorus]

This time tomorrow morning
Where do you reckon I'll be
Down in some lonesome valley
Just swinging from a white oak tree

You can take down my old violin
And play it all you please
For at this time tomorrow morning
It'll be of no use to me

[chorus] 2x

TULPEN UIT AMSTERDAM

refrein:

*Als de lente komt dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam
Als de lente komt pluk ik voor jou tulpen uit Amsterdam
Als ik wederkom dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam
Duizend gele, duizend rooie, wensen jou het allermooiste
Wat m'n mond niet zeggen kan zeggen tulpen uit Amsterdam*

Jan uit de polder zei "Antje, ach kind ik mag je zo graag
Hoe moet dat nou liefste Antje, morgen ga ik naar Den Haag"
En bij die oeroude molen klonk onder een hemel zo blauw
"Ik heb je zo lief, en jij hebt me lief
Ach Antje ik blijf jou altijd trouw"

refrein

(Als de lente komt dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam)
(Als de lente komt pluk ik voor jou tulpen uit Amsterdam)
Als ik wederkom dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam
Duizend gele, duizend rooie, wensen jou het allermooiste
Wat m'n mond niet zeggen kan zeggen tulpen uit Amsterdam
Zeggen tulpen uit Amsterdam

VAARWEL EN GOEDE NACHT

Vaarwel en goede nacht,
de dag heeft zijn vreugd gebracht, wij moeten scheiden.
De winter is koud en lang,
de zomer brengt vog'lenzang,
dan komt verblijden. (bis)

't Is alles zo doods en koud,
zo naakt liggen veld en woud
en wij gescheiden.
O, warme zomerland,
o, stevige vriendenhand,
ik mis u beiden. (bis)

Doch liefde gaat nimmer dood,
zij lokt uit der aarde schoot,
haar diepste levenskracht.
Na winter komt zonneshijn,
dan zullen wij samenzijn
in volle lentepracht. (bis)

VEEL BITTERE TRANEN

Veel bittere tranen
Die huil ik om jou
Mijn hart zal nog breken
Van spijt en berouw

Veel bittere tranen
Die wissen niet uit
Dat jij me beloofde
Ik word eens je bruid

Vaarwel m'n allerliefste schat
Vaarwel de droom die ik gist'ren nog had
Geluk dat maakte plaats voor verdriet
Al zijn we nog vrienden
Dat troost me toch niet

Veel bittere tranen
Die huil ik voor jou
Al gaan ook de jaren
Mijn hart blijft je trouw

VRIENDEN KOM ZIT NEDER IN DE RONDE

Vrienden kom zit neder in de ronde
en genieten wij van deze stonde.
Al te samen, opgeruimd en blij
schuif wat dicht(er), dicht(er), dicht(er) bij (bis)

Denkt niet meer aan al die droeve dagen
met hun storm, wind en regenvlagen
Want de winter is al lang voorbij,
schuif ...

Ziet, de zon is weer in 't land gekomen
en we mogen al te samen dromen
Want de zomer en de blijde mei,
schuif ...

't oude jaar is weerom afgelopen,
we zijn blij en leven op goe hope,
want het groot verlot is waar nabij,
schuif ...

Waar gij later allen moget varen,
blijft in 't harte trouw den eed bewaren
Gaat door 't leven altijd zij aan zij.
Schuif ...

WAHRE FREUNDSCHAFT

Wahre Freundschaft soll nicht wanken,
Wenn sie gleich entfernt ist.
Lebet fort noch in Gedanken
Und die Treue nicht vergisst.

Keine Ader soll mir schlagen
Wo ich nicht an dich gedacht.
Ich will für dich Sorge tragen
Bis Zur späten Mitternacht.

Wenn der Mühlstein träget Reben
Und daraus fließt kühler Wein,
Wenn der Tod mir nimmt das Leben,
Hör ich auf dir treu zu sein.

ZILVERDRADEN TUSSEN 'T GOUD*Kees Pruis*

Lieveling, ik word nu oud, hoor
 Kijk eens naar mijn grijze haar
 Neen, schud daar nou nooit je hoofd voor
 Ik zie elke dag een paar
 Langzaam aan verdwijnt de levenslach
 Langzaam aan komt d'oude dag
 Zilv ren draden tussen 't goud
 Ja, mijn schat, wij worden oud

Ja, mijn vrouwtje, j'hebt gelijk hoor
 't Leven was niet enkel zon
 Maar ons harte werd er rijk door
 En die rijkdom overwon
 En al komt er zilver tussen 't goud
 Jij wordt voor mij nimmer oud
 'k Zie jou altijd voor mijn geest
 Zo je vroeger bent geweest

Altijd zul jij voor mij blijven
 't Meisje met het gouden haar
 Dat portret zit diep in 't harte
 Nee, laat nu die traantjes maar
 In verdriet smolt beider hart ineen
 Schoner denkbeeld is er geen
 Ziel is eeuwig al wordt 't lichaam oud
 Al komt zilver tussen 't goud

ZILVERDRADEN TUSSEN 'T GOUD

Weetje nog die leuke jaren
 Van ons kop'ren huw'lijksfeest
 Hoe gelukkig wij toen waren
 Wat is dat toch mooi geweest
 De herinn'ring blijft steeds leven
 Ook al gaat de tijd voorbij
 Wat de jeugd heeft meegegeven
 Maakt de ouderen zo blij

Refrein:

*De herinn'ring blijft steeds leven
 Ook al gaat de tijd voorbij
 Wat de jeugd heeft meegegeven
 Maakt de ouderdom zo blij*

Nu na al die lange jaren
 Zijn wij beiden al heel oud
 Tinten, die eens koper waren
 Werden zilver, daarna goud
 Als wij alles overdenken
 Zo op 't plekje bij den haard
 Is het leven vol geschenken
 En de levenslasten waard

Refrein:

Ook nu onze haren grijzen
 Met wat zilver er doorheen
 Wil dat enkel er op wijzen
 Dat de tweede jeugd ging heen
 Ook aan onze dünne hären
 Zien wij, dat wij worden oud
 't Is het kleurenspeel der iaren